



PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

Liturgie

Protestantse Kerk Castricum

Orde van dienst

zondag 4 mei

Herdenking van de gevallen door oorlogsgeweld

Aan deze dienst werken mee:

Pastor	Ron Hopman
Ouderling	Mineke Rademaker-Cretier
Diaken	Rijk Verhoef
Lector	Diety de Kloet
Organist	Remco Wijnia
...en vele anderen	

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling

Aanvangslied: Zomaar een dak (276; 1 en 2)

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.

**a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

v: Goede God,
wij komen tot U met onze vreugde en pijn,
midden in het wel en wee van deze wereld,
en wij bidden:
verlicht onze lasten en verruim onze adem,
zodat wij in staat zijn, in weerwil van alles,
te blijven zingen van uw liefde en trouw.

**a: Laat ons ook deze dag weer delen
in uw goedheid en genade,
door Jezus, onze levende Heer.
Amen**

Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede (1010, 1 en 2)

DIENST VAN HET WOORD

Openingsgebed

Inleiding op het thema

Schriftlezing uit Prediker hoofdstuk 3, 1 - 16

Overdenking

Lied: Tijd van vloek en tijd van zegen (845, 1,2 en 3)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Voorbede, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk
(oecumenische) onze Vader

Aankondiging collecte en bloemengroet,
door de diaken

Collecte onder **orgelspel**

Slottekst: 4 mei

Waar eens de bommen vielen
staan wij nu op het plein.
Toen was er oorlog in het land,
mijn opa was nog klein.

Waar vroeger opa's huis stond,
staan nu hoge flatgebouwen.
We staan hier bij een heel groot beeld.
van mannen en van vrouwen.

Er komen steeds meer Mensen bij
Het is nu kwart voor acht.
Ze spelen droevige muziek.
De mensen praten zacht.

De mensen hadden honger.
De stad stond toen in brand.
De oude stad is niet meer.
Ik pak gauw vaders hand.

Zij zijn de oorlog ingegaan
en nooit meer teruggekomen.
Je denkt alleen:” Ik hoop dat mij
dat nooit zal overkomen”.

De kerkklok luidt
en mensen in een lange rij
-met bloemen en met kransen-
lopen ons stil voorbij.



Het is 8 uur.
De straatlantaarns gaan aan.
Er wordt op een trompet gespeeld.
We blijven doodstil staan.

Het is nu twee minuten stil.
de vogels zijn te horen
en 't klapperen van de vlag half stok
vanaf de hoge toren.

Ik denk aan oorlogen ver weg,
aan pesten en zo meer.
Een man moet heel erg huilen.
Opeens roept hij: "nooit weer!"

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: deels gelezen, deels samen gezongen (refrein): **Een volk op weg gezet (1002) (1,2,3 en 4)**

Zegen en gezongen amen

Na de dienst zingen we **lied 708: Wilhelmus van Nassouwe (1 en 6)**

* * * * *

MEDEDELINGEN / AGENDA

Samen Bijbellezen, dinsdag 6 mei om 10:00uur in De Schakel.
Vorbereiden dienst van 11 mei. Aanmelden bij ds. Rik
Willemsen. Zie O&W voor meer informatie.

Informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:
www.pkcastricum.nl