

Witte duif brengt uitvoering verkorte versie Messiah

Op 19, 22 en 23 februari zullen het koor en combo van de Witte Duif een verkorte versie opvoeren van het oratorium de Messiah van Händel. "Messiah" is Hebreeuws voor "de Gezalfde", in het Grieks "Christos", wat staat voor de Verlosser die vrede en gerechtigheid op aarde zal brengen. De Messiah van Händel begint met de aankondiging door de profeet Jesajah van de komst van de Messias, direct gevolgd door het verhaal van de geboorte, het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. De Messiah eindigt met de voorspelling van de dag des oordeels en de uiteindelijke overwinning op zonde en dood.



In deze uitvoering van de Messiah zal een aantal van de mooiste en meest ontroerende liederen uit de Messiah ten gehore worden gebracht, waaronder het ontroerende 'Comfort ye', het optimistische 'O thou that tellest good tidings to Zion', het vrolijke 'For onto us a child is born', het lieflijke 'He will lead his flock', en uiteraard het euforische 'Hallelujah!'. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands worden gezongen. Tussen de liederen zullen er teksten worden voorgelezen, waarin er verband zal worden gelegd tussen de actualiteit en de bijbelteksten waarop de Messiah is gebaseerd.

De Messiah.nl zal worden uitgevoerd op woensdag 19 februari 20.00 uur in de abdijkerk, Abdijlaan 26, Egmond-Binnen. Op zaterdag 22 februari 20.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum, en op 23 februari 16.00 uur in de Protestantse kerk, Zuidkerkenlaan 25, Limmen. De toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage. In verband met beperkte beschikbaarheid van plaatsen in de abdij van Egmond is het nodig om je voor de uitvoering op 19 april vooraf in te schrijven via de [website van de abdij](#).