



OVER EN WEER

Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

Maart 2025



Protestantse Kerk
Castricum



Inhoud

- 3 Ter overweging
- 5 Sobere maaltijden
- 7 Tegengeluid
- 9 Koor Goede Vrijdag
- 9 Vrijwilligersfeest
- 12 Aan het woord
- 14 Kerkasiel Kampen
- 19 Kunst in de kerk
- 20 De schatkamer
- + de overige artikelen

Colofon

Redactie, lay-out en opmaak:

Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:

Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:

Coördinatrice mw. E. Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410

Kopij inleveren, uiterlijk:

16 maart, 18.00 uur

Volgende edities:

Inleveren	Verspreiding
kopij uiterlijk	uiterlijk
16 maart	29 maart
13 april	26 april
11 mei	24 mei

Drukker:

editoo B.V. te Arnhem



Oecumenisch vesper Pancratiuskerk 24 januari 2025. bron PKC kerkapp.

Voorwoord

De PKC wil graag 'Kerk in het dorp zijn' en dat is in de afgelopen periode weer duidelijk geworden. Allereerst kwam dat naar voren in de mooie uitzending 'Petrus in het land' op 1 februari jl. en vervolgens was daar het ingezonden stuk in dagblad Trouw over de situatie rond de statushouders in Castricum. Wellicht heeft niet iedereen dat kunnen lezen, vandaar dat wij het hebben opgenomen in deze editie van Over en Weer (pagina 7).

Onze betrokkenheid op de samenleving beperkt zich niet alleen tot ons dorp. Een aantal van ons heeft deelgenomen aan het kerkasiel in Kampen voor een Oezbeeks gezin. U leest daar meer over op pagina 14. Het lied 'Maak ons hart onrustig, God', dat ds. Rik Willemsen aan het einde van zijn preek op 2 februari gebruikte sluit dan ook mooi aan bij bovengenoemde activiteiten (pagina 15).

En natuurlijk wil iedereen graag dat er snel een oplossing komt voor de problemen waar we voor staan. Het is dan mooi dat in de Ter overweging van ds. Angelique Rijlaarsdam wordt aangegeven dat er soms geduld nodig is omdat alles zijn tijd nodig heeft, zoals in een gespreksgroep op Dijk en Duin werd vastgesteld. Dat wordt fraai verwoord in het gedicht Gestaag.

De redactie

Afbeelding voorpagina:

De Actie Kerkbalans in beeld. De opbrengst is o.a. bedoeld voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Ter overweging

Groene twijgjes

De lente nadert. Dat ga je nu al of binnenkort zien en ruiken in de natuur: de vorst verdwijnt, sneeuwkllokjes bloeien, voorzichtig komt er hier en daar groen tevoorschijn. De natuur loopt uit na de winter. De winter is bar, in de zin van kaal, dor, koud; alles houdt zich schuil onder de grond en het leven lijkt zich terug te hebben getrokken.

In de lente komt het groen, de bladeren en het gras, de knoppen en de dieren, voorzichtig en vervolgens uitbundig tevoorschijn. Alsof alles opnieuw tot leven komt. Ik vind de lente een prachtig seizoen. Zoveel te zien, en de belofte van ontluikend leven en kleuren – na de kaalheid van de winter – ontroert me elke keer weer.

Op een opname-afdeling raken we in een gespreksgroep aan de praat over de winter die overgaat in de lente. Misschien is het ook wel een beeld voor ziek-zijn en herstel. Je wordt opgenomen, depressief of psychotisch, en dan 'voel ik me net een kale vlakte', zegt een vrouw. 'Er is niks en ik kan mezelf niet vinden.' Anderen knikken instemmend. 'Nu het weer wat beter met me gaat, lijkt de vlakte minder kaal, begint er weer wat groen te groeien.'

Anderen reageren op haar verhaal: tekenen van (voorzichtig) herstel brengen hoop met zich mee, en een beetje vertrouwen, al is dat nog wankel. 'Pff, ik moet zoveel geduld hebben', zegt een jonge man. 'Ik wil dat m'n herstel sneller gaat.' Dat verlangen herkennen veel aanwezigen, en de noodzaak om geduld op te brengen.

Geduld is een hele kunst; zeker als je ziek raakt: wachten op en werken aan je beter voelen, wachten op het ontbijt, op de psychiater, op een appje, geduld met jezelf, hopen op contact of een kaartje van het thuisfront – steeds komt geduld om de hoek kijken.

Soms kun je de klok wel vooruit draaien, je herstel groter wensen of de bloembollen uit de grond kijken. En toch ... toch heeft alles z'n tijd nodig, constateren we in de groep. En misschien helpt het beeld van de natuur hierbij wel: er is tijd nodig om te groeien en te kunnen ontluiken. Eerst komen de sneeuwkllokjes, daarna pas de narcissen; en knoppen aan de bomen moeten eerst groeien, om daarna zo mooi open te kunnen springen. Een troostend beeld, al blijft het een opgave om geduld (met jezelf of een ander) te hebben.

Onderstaand gedicht (geschreven door een ervaringsdeskundige) lezen we bij de afsluiting van de groep (uit één van de dichtbundels uitgekomen n.a.v. een poëziefestival bij Parnassia):

Gestaag

Het tempo hoog

Het tempo laag

Niet snel,

Niet langzaam

Gestaag

Vandaag

Ik loop mijn eigen tempo in een richting

Die goed voelt, voor mij

Die hoop geeft, aan mij

En wat vertrouwen; een beetje is genoeg

Gestaag

Vooruit

Kleine stappen

Grote stappen

Wellicht niet snel

Desnoods traag

Mijn eigen tempo graag

F. van den Berg (uit Terwijl jij daar)

Dat het maar een hele mooie lente mag worden: voor wat betreft de natuur en op persoonlijk vlak.

Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger Parnassia

Kerkdiensten in de Dorpskerk

23 februari

10.00 Pastor Eveline Meulenberg
1e collecte: Noodfonds
2e collecte: Kerkelijk beheer

2 maart

10.00 Ds. Hittjo Hummelen,
Maaltijd van de Heer
1e collecte: Zending (Egypte,
voorjaarszending)
2e collecte: Kerkelijk beheer

9 maart 1e zondag 40-dagen tijd

10.00 Ds. Rik Willemsen, opening expositie
met kinderdienst
M.m.v. de Cantorij
1e collecte: Zending (China)
2e collecte: Kerkelijk beheer

16 maart 2e zondag 40-dagen tijd

10.00 Pastor Eveline Meulenberg
1e collecte: Sichting Asmik
2e collecte: Missionair werk (Nederland)

23 maart 3e zondag 40-dagen tijd

10.00 Ds. Rik Willemsen, Iona-viering
1e collecte: Werelddiaconaat (Moldavië)
2e collecte: Kerkelijk beheer

30 maart 4e zondag 40-dagen tijd

10.00 Pastor Eveline Meulenberg
1e collecte: Werelddiaconaat (Colombia)
2e collecte: Kerkelijk beheer

6 april 5e zondag 40-dagen tijd

10.00 Ds. Rik Willemsen,
M.m.v. Connection
1e collecte: Zending (Golfstaten)
2e collecte: Kerkelijk beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).

Zie ook www.omroepcastricum.nl. De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia



In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

23 februari

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

9 maart

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

23 maart

10.00 uur Pastor Anton Huisman

6 april

10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam
mmv het Seniorenkoor uit Castricum



Bij de diensten in maart

In maart begint de voorbereidingstijd op Pasen: de veertigdagentijd op weg naar kruis en opstanding. We sluiten ons aan bij het thema van Kind op Zondag: 'een nieuwe dag'. Elke dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, een nieuw begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, hoe donker de nacht ook geweest is. We lezen verhalen die toekomstgericht zijn: er worden nieuwe mogelijkheden geopend, nieuwe kansen voor het leven. Elke zondag oefenen we deze beweging van donker naar licht, zodat we met Pasen goed voorbereid het wonder van het nieuwe begin kunnen vieren. Verheugend is dat we de Paasnacht gezamenlijk met de Witte Duif vieren. We gaan met elkaar op doortocht in de nacht, een nieuwe dag tegemoet. We hopen dat de veertigdagentijd ook voor deze nieuwe stap een waardevolle voorbereidingstijd mag zijn.

Voordat we de veertigdagentijd ingaan, vieren we op zondag **2 maart** een Avondmaalsviering met gastpredikant Hittjo Hummelen. Op het leesrooster staat Lucas 6:39-49, het einde van de zogenaamde 'veldrede' van Lucas waar Jezus vier korte gelijkenissen achter elkaar uitspreekt. Bekende beelden komen voorbij, over de splinter en de balk, de boom die je aan zijn vruchten kunt herkennen en het huis dat gebouwd wordt op de rots. Hoewel het de eerste zondag van de maand is, is er geen kinderkerk. Deze is opgeschoven naar volgende week.

Met Aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen. Wij markeren dit begin op de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag **9 maart**. Hoe kan deze woestijntijd beter beginnen dan met een woestijnverhaal? We horen over de verleidingen die Jezus tegenkomt in de woestijn, naar Lucas 4:1-13, en zoeken een antwoord op de projectvraag 'wie is de baas?'. De kinderen zoeken in de kinderkerk met ons mee en voor de kinderen tot 4 jaar is er kinderopas. In de veertigdagentijd is de expositie 'aanhouden licht dat overwint' te zien. Kunstenaress Marga Jelles opent de expositie in deze dienst. De Cantorij zorgt voor de muzikale ondersteuning en zingt een aantal luisterliederen in het thema van de expositie. Een rijk gevulde dienst dus!

Ken je dat verhaal? Dat is de projectvraag van zondag **16 maart**. En u kent het verhaal waarschijnlijk wel: de transfiguratie of de verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36. Er zitten bekende elementen in dit verhaal: slapende leerlingen, een stem uit de hemel. En ook oude bekenden: Mozes en Elia. Die oude bekenden laten zien dat de weg die Jezus gaat niet losstaat van eerdere verhalen uit de Bijbel.

Op zondag **23 maart** wordt de dienst voorbereid door de Iona-werkgroep. Kenmerk van Iona-vieringen is dat ze aansluiten op de actualiteit. We neigen ertoe om ons te verbinden met de internationale dag tegen racisme en discriminatie omdat dit mooi past bij de projectvraag 'wordt het nog wat?'. Op het rooster staat Lucas 13:1-9 maar het zou goed kunnen dat we op een ander Bijbelgedeelte uit gaan komen.

Er is weer iemand opgestaan met een goed idee voor een themadienst. Wat verheugend dat er op deze manier meege gedacht wordt! Op zondag **30 maart** staat de dienst in het teken van vrouwen in de Bijbel. Het rooster geeft Lucas 15:11-32, de gelijkenis van de verloren zoon. Of beter: de teruggekeerde zoon. In het licht van de themadienst gaan we op zoek naar de verloren dochters van de Bijbel. Onbekende verhalen over vrouwen in de Bijbel komen op deze zondag in het licht te staan.

Sobere maaltijden

Welkom bij sobere maaltijden in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd bestrijkt de zes weken voor Pasen. Dit jaar is iedereen uitgenodigd om aan te schuiven bij drie sobere maaltijden. Deze vinden plaats op **donderdagavond 13 en 27 maart en 10 april om 18.00 uur in De Schakel**. Voor 10 april proberen we voorafgaand aan de maaltijd weer een oecumenisch vesper te organiseren. Hierover meer in de volgende Over en Weer. We gaan op weg naar Pasen. Tijdens de maaltijd zal een vorm van kunst centraal staan. Er wordt uitleg gegeven en een passende tekst wordt gelezen.

Aan de hand van een vraag gaan we met elkaar in gesprek en we eindigen de maaltijd met een lied.

Je kunt je opgeven bij pastor Eveline Meulenberg: evelinemeulenberg@gmail.com of 06 10571560. Wie wil graag een sobere maaltijd bereiden en wie vindt het leuk om mee te denken over een vorm van kunst? Er zijn geen kosten aan verbonden. We sluiten af uiterlijk 19.30 uur. Van harte welkom!

Pastor Eveline Meulenberg

Uit de kerkenraad

Op 6 februari waren we bijeen voor de 2e kerkenraad van 2025. De werkgroep pastoraat was uitgenodigd.

Anja opende ons samenzijn met een gedicht van Marinus van de Berg over verbondenheid.

Daarna spraken we in groepjes over dit thema vanuit de vraag: "Wat betekent verbondenheid voor jou persoonlijk? En wat verwacht je van de kerk als je afhankelijk bent geworden?" Dat gaf mooie gesprekken:

"je staat er niet alleen voor" was de opmerking die we met elkaar deelden. Bij afhankelijkheid is het "omkijken naar elkaar" heel belangrijk en er zal daarnaast professionele hulp moeten worden geregeld. Heel fijn om te horen en te beleven dat het omzien naar elkaar vaak

vanzelf al gebeurt! Onze pastores zijn altijd bereid om in gesprek te gaan. Als gemeenteleden kunnen we een moeilijke situatie dan ook aan hen doorgeven.

Met elkaar maken we ons zorgen om gemeenteleden die het niet meer in hun eentje redden en soms moeilijk bereikbaar zijn. Gelukkig speelt ook Stichting Welzijn een betrokken rol. De groep van 80-plussers is groot.

Dat betekent dat niet alles wat we voor hen zouden willen doen, ook kunnen doen. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Op zondag 9 februari zijn de 60-70 jarigen uitgenodigd. Er zijn 15 aanmeldingen. "In de ontmoeting zit de verdieping", zei één van ons.

De werkgroep pastoraat is klein, ieder heeft zijn taak, en het zou fijn zijn als er meer bezoekmedewerkers specifieke taken zouden kunnen over nemen, zoals ziekenhuisbezoek, bezoek aan nieuw ingekomen mensen en nabestaanden. Nu pakken onze pastores dit op. Wie wil meedenken of meedoen, is hartelijk uitgenodigd. We bedanken Anja en haar team voor al hun inzet, en bieden onze steun aan.

Vervolgens heetten we de werkgroep communicatie welkom. JImte vertelt ons dat ze zijn begonnen met het bezoeken van de werkgroepen die zich met communicatie bezighouden. Dat heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd. Zo werken er twee enthousiaste teams met enthousiasme wekelijks aan de zondagsbrief en Powerpoint. Mooi werk maar ook arbeidsintensief en daarmee kwetsbaar. Aan de werkgroep vieringen wordt gevraagd zich hier verder in te verdiepen. Kan het lichter en eenvoudiger?

De communicatie van onze gemeente naar "buiten" wordt op verzoek leesbaar gemaakt voor lezers die niet bij de kerk betrokken zijn. Het interview met onze predikant jl. december is meegenomen in een artikel in de Castricum bij de opening van de huisvesting voor de Oekraïners in ons dorp. De website komt later aan de orde: leden van de werkgroep communicatie zijn betrokken als klankbordgroep.

De actie "helpende handen" bij Kerkbalans heeft 9 reacties opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee.

De evaluatie van de kerkapp zal op een ander moment plaatsvinden. Wel wordt opnieuw bevestigd dat de kerkapp een bijzonder én belangrijk instrument is als het gaat om de communicatie in onze gemeente. Het wordt door de kerkenraad van harte aan gemeenteleden aanbevolen, waarbij we in de communicatie goed moeten blijven opletten dat gemeenteleden die niet over de kerkapp (willen) beschikken niet uitgesloten worden.

We bedanken de werkgroep communicatie voor al hun werk en de heldere toelichting. Wij zijn blij met hun inzet.

Op onze agenda staat de evaluatie van het moderamen en kerkenraad 3.0. We zijn er nog niet helemaal uit. Er kunnen dingen anders. De uitwerking van een en ander komt de volgende vergadering. Het blijft oefenen voor ons ...

Arnold en Johan Streefland zijn in Kampen geweest, waar de PKN kerkasiel heeft aangeboden aan het gezin Babayants dat uitgezet dreigt te worden. Het voorstel is om op korte termijn met Eveline en een afvaardiging van onze gemeente daar opnieuw heen te gaan om een aantal uren de viering te leiden (zie pagina 14).

Ook zal een collecte voor PKN Kampen ingelast worden.

Dan volgen wij onze agenda en benoemen de leden van de kascontrole commissie.

Rik doet verslag van de werkgroep vieringen. Er heeft een prettig en inhoudelijk jaargesprek met de organisten plaatsgevonden. Ideeën zijn uitgewisseld en wij zijn blij en dankbaar dat er iedere zondag, maar ook tussentijds, altijd iemand beschikbaar wil zijn. Nogmaals dank aan alle muzikanten!

De veertigdagentijd heeft de volle aandacht. Verheugend is dat we de Paaswake gezamenlijk met de Witte Duif aan het voorbereiden zijn.

De werkgroep vieringen kijkt dit jaar anders naar de startzondag. Elders ziet u in dit blad een oproep om mee te denken (pagina 10). We hopen op een aantal aanmeldingen.

Vanuit het CvK horen we de mooie eindstand van de actie Kerkbalans. Het valt hoger uit dan in eerste instantie was gedacht. De opbrengst is ruim 148.000 euro aan toezeggingen. Daar zijn we buitengewoon dankbaar voor! Er is een goed gesprek geweest met Elly Ravestein, die ons kerkelijk bureau beheert. Ongelofelijk wat zij allemaal doet en weet! Ook op deze plaats spreken wij onze dank aan Elly uit.

vervolg op pagina 7

vervolg van pagina 6

Er is inmiddels een "Werkgroep Archief" gestart, waarin onze scriba Mineke participeert. Dat is mooi, want er is nog veel "papier" op de zolder van de kerk en in De Schakel.

Via Henk van de Leest horen we dat de politie waarschuwt voor 'bendes' die het gemunt hebben op kerken. Oplettendheid wordt gevraagd!

Bij monde van Rik horen we van de werkgroep Jeugd en Jongeren, en dan speciaal Kind en Kerk. Het is een klein groepje dat heel enthousiast en gedreven is, maar niet alles kan. Daarom is er gekozen voor een beperkte inzet rond de veertigdagentijd en Pasen wat betreft de vieringen. Tot aan de zomer zal Rik het aanspreekpunt zijn. Wij bidden en hopen op iemand die deze kar mee wil gaan helpen trekken.

De pastores hebben het plan om in de 40-dagen tijd (enkele) sobere maaltijden te organiseren rond de Bijbel en kunst. Misschien samen met onze RK broeders en zusters. Daar horen we nog van (zie pagina 5).

Mineke vraagt aandacht voor de vrijwilligersmiddag op 22 maart, zet u dat vast in uw agenda? Uiteraard is de hele gemeente uitgenodigd!

Het hoekraam en verdere reparatie van De Schakel vordert: het ziet er bijna weer als vanouds uit!

Rijk toont ons twee mooie pentekeningen van onze oude kerk, die een plaats zullen krijgen in de koffiehoeke van de Dorpskerk.

Rik heeft een eindgesprek gehad met de redactie van Petrus in het Land. Het programma is bekeken door 55.000 mensen. We stellen met elkaar vast dat het een warme en geslaagde uitzending is geweest.

Anja besluit onze vergadering met het gedicht "kritische verbondenheid". Daarna doven we het Licht en nemen het mee in ons hart.

Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Een tegengeluid uit Castricum

Geplaats in Trouw op de opinie-pagina van 7 februari

Met schaamte lezen we over de spartaanse huisvesting van vluchtelingen in Castricum (Trouw, 1 februari). Veel inwoners willen dit anders, maar het 'stille midden' wordt overvleugeld door het geluid van flanken. Als kerk vinden we het onze morele plicht om het stille midden een stem te geven en een christelijk tegengeluid te laten klinken.

Nadat Castricum als eerste gemeente in Nederland de urgentieregeling voor woningen voor statushouders afschafte, verblijven die langdurig in slechte tijdelijke ruimtes. Dat was voor ons de belangrijkste drijfveer om namens de kerken van Castricum een moreel appel te doen op de Castricumse politiek om de woonsituatie van deze doelgroep te verbeteren.

Sinds het aantreden van het kabinet Schoof staat het vluchtelingenvraagstuk als grootste probleem op de agenda. Dat maakt het nog makkelijker om problemen zoals het woningtekort toe te schrijven aan vluchtelingen. We ervaren dat dorpsgenoten soms lauw reageren op het feit dat statushouders in slechte woonruimte moeten bivakkeren.

Als kerken willen we een tegengeluid laten horen. Door in gesprek te blijven met de politiek en ook door in te zetten op verbinding tussen de nieuwe Castricumsers en dorpsgenoten die hier langer wonen *). Tijdens een maaltijd, muziekbijeenkomst of gezamenlijke expositie vervallen onderlinge verschillen. Burgers krijgen zo het gevoel dat ze zich niet neer hoeven te leggen bij het onderscheid dat het gemeentebestuur aanbrengt. Statushouders zijn ook mede Castricumsers.

Nu al trekken meer inwoners van Castricum zich het lot van deze groep aan. Als kerk geven we een stem aan het 'stille midden', zoals bisschop Mariann Edgar Budde deed na de inauguratie van president Trump. *Have mercy.*

Kerkenraad PKN Castricum,
Willy Spaans / Arnold Faber

*) Dit gebeurt als partner in het platform 'SamenCastricum', waarbij we faciliteren dat er mét elkaar gesproken wordt, in plaats van óver elkaar (voetnoot van de redactie).

Voor reacties zie pagina 14.

Vanuit de pastores



verbinden luisteren bloeien



Kerk in het dorp

Vorige maand is onze Protestantse Gemeente meerdere keren in de landelijke media geweest. We hebben onze tegenstem laten horen in een opiniestuk in Trouw over de plaatselijke huisvestingsproblematiek en het thema 'thuis' kwam ook terug in de televisie-uitzending van 'Petrus in het land'. Met name dit laatste project heeft veel losgemaakt. Allereerst al in de voorbereiding. De redactie benaderde ons met een open vraag: 'wat speelt er in jullie gemeente?' Een vraag die pastoraal van aard is. Het gaat immers om inspirerende verhalen van gemeenteleden. Die verhalen zien en horen is waar pastoraat om gaat. Zoals het gaat met televisie zijn er meer verhalen niet uitgezonden dan wel. Maar dat is niet erg. De verhalen hebben geklonken, gemeenteleden zijn gezien en gehoord. En niet iedereen wil zijn of haar verhaal op nationale televisie. Eigenlijk is dit een vraag die we elkaar regelmatig zouden moeten stellen: welke verhalen leven er in onze gemeenschap? Waar zit vreugde en inspiratie maar ook: waar zijn de verhalen van pijn?

Een ander effect van de uitzending zijn de reacties van mensen uit het dorp. Er hebben landelijk 55.000 mensen gekeken, waaronder veel dorpsgenoten. Het leverde mooie gesprekjes op met onbekende Castricummers. In de Albert Heijn, op het schoolplein en in de Open Kerk. Een uitspraak als 'ik heb niets met de kerk maar ik vond het wel erg inspirerend' zet toch te denken. En sommigen sloegen aan op het beeld van de verloren zoon of dochter omdat ze zich zelf zo voelen. De uitzending van 'Petrus in het land' kan dan nog zo warm en uitnodigend zijn, de drempel naar dit kerkelijk thuis blijft hoog voor sommigen. Het blijft een pastorale uitdaging om juist deze mensen te zien en te bereiken. Daar hebben we jullie allemaal hard voor nodig. Aarzel dus niet om ons in te schakelen als je iemand tegenkomt met drempelvrees. Ook als je zelf diegene bent.



Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.

Projectkoor Goede Vrijdag



Voor **Goede Vrijdag 18 april** wordt weer een projectkoor gevormd. We gaan daarmee het Paasoratorium 'Het lam dat ons doet leven' (t. Ria Borkent, m. Dirk Zwart) instuderen. Een prachtig muziekstuk voor koor, gemeente, piano en trompet.

In 2024 zongen we ook op Goede Vrijdag een flink aantal delen uit dit oratorium. We streven ernaar om het dit jaar in zijn geheel uit te voeren. We hebben daarvoor 9 repetities en als we hard doorwerken zal dat goed gaan lukken.

We nodigen ieder van harte uit om mee te gaan doen.

De eerste repetitie is op **zaterdag 15 februari** van **10.00 - 11.45 uur in onze eigen Dorpskerk**. En daarna op dezelfde tijd **elke zaterdag tot en met 12 april**.

Deelname is gratis. Opgave is niet verplicht maar wel prettig bij jellejan@jklinkert.nl. De muziek wordt op de eerste repetitie uitgereikt.

Jelle Jan Klinkert

Vrijwilligersfeest

Uitnodiging voor alle vrijwilligers op 22 maart

Zoals u heeft kunnen lezen in de zondagsbrief willen we alle vrijwilligers in de gemeente bedanken voor hun inzet door middel van het aanbieden van een gezellige middag op **22 maart 2025**.

Wij, de voorbereidingscommissie, zijn verheugd dat wij u mogen uitnodigen hiervoor.

Het programma zal bestaan uit:

- Opening Eveline: inleiding + "verhaal"
- Spel met vragen en/of stellingen
- Na een tijdje openen van het High-Three buffet
- Afsluiting door samen te zingen

De middag is van **14.00 - 17.00 uur in De Schakel of in de kerk** afhankelijk van het aantal deelnemers.

Aanmelden kan bij Mineke Ramaker door een mail te sturen naar: w.ramaker@planet.nl.

Of onderstaand strookje in te leveren in de kerk in de doos achterin de kerk **KOMT ALLEN**

Eveline Meulenbergh, Rijk Verhoef en Mineke Ramaker



AANMELDSTROOK VRIJWILLIGERSFEEST 22 MAART 2025

Ja, Ik/ Wij kom(en) graag

Naam: Telnr:

Vanuit de werkgroep vieringen

Startzondag anders

'Verbinding', 'delen' en 'in beweging komen'. Dat waren twee jaar geleden de kernwoorden die terugkwamen in de evaluatie van startzondag. De laatste jaren vierten we startzondag met tafeltjes in de kerk, om de kernwoorden 'verbinding', 'delen' en 'in beweging komen' vorm te geven. Kan het ook anders, vragen we ons af. Startzondag in deze vorm kost veel organisatiekracht en komt vaak op dezelfde schouders terecht. En dat terwijl er zoveel creativiteit en ideeën in de gemeente zijn.

Wil je met ons meedenken over nieuwe vormen van startzondag vieren? We stellen eerst maar eens de vraag: 'wat is het doel van een startzondag?' En gaan vanuit die vraag met elkaar verder. Misschien komen we wel uit op een ander moment in het jaar, en wordt het meer een 'gemeentezondag' dan een 'startzondag'. Misschien komt samen zingen centraal te staan, een creatieve activiteit of iets in het dorp. Alles staat open wat ons betreft.

Als je enthousiast geworden bent om mee te denken, neem dan voor **11 april** contact op met Ria Ritzema (ria@ritzema.org). We denken aan 1 á 2 bijeenkomsten voor de zomer om na te denken over een nieuwe vorm, waarna we natuurlijk ook hopen dat je de startzondag dit jaar mede organiseert.

Koffie met noten - Lieder van Iona

Twee keer per jaar hebben we een Ionadienst, voorbereid door onze eigen Ionawerkgroep. Maar door het hele jaar heen zingen we liederen uit deze oecumenische kloostertraditie. De melodieën zijn geliefd en de teksten gaan over aansprekende thema's als gerechtigheid, zorg voor de aarde en de spiritualiteit van de kleine dingen in het leven. René van Loenen vertaalde veel liederen in het Nederlands, onder andere prachtige bewerkingen van Psalmen. Genoeg aanleiding om deze editie van 'koffie met noten' te wijden aan liederen uit de Ionatraditie.

Bij 'koffie met noten' staan liederen uit het Liedboek en andere bundels centraal. We zingen samen een aantal liederen, waarbij kerkmusicus Lisette van Veluw het muzikale gedeelte verzorgt, inclusief een korte inleiding bij de gekozen liederen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat het lied oproept.

Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider. Op woensdag **26 februari om 10.00 uur** bent u weer van harte welkom in De Schakel.

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.



Iona Community. (www.iona.org.uk.)

Samen Bijbellezen

Na een maand pauze komen we op woensdag **5 maart om 10.00 uur** weer bij elkaar in De Schakel om met elkaar het Bijbelgedeelte te lezen voor de volgende zondag.

Dat is op zondag 9 maart een bekend verhaal: Jezus die in de woestijn op de proef wordt gesteld (Lucas 4:1-13). Maar ook een bekend verhaal kan onverwachte ontdekkingen opleveren als je het grondig met elkaar leest. Je bent van harte welkom om mee te lezen en je ontdekkingen met ons te delen. Graag wel even vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via mail, telefoon of app.

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Werkgroep Pastoraat

Kaartenactie

Afgelopen jaar is de Werkgroep Pastoraat gestart met de kaartenactie voor mensen uit de rubriek "uit het oog, niet uit het hart" en voor gemeenteleden die tijdelijk niet in Castricum verblijven.

Ook dit jaar willen we op drie momenten in het jaar aan mensen uit deze rubriek een groet sturen vanuit de Dorpskerk. Er is gekozen voor de Veertigdagentijd, de zomer en de Adventstijd.

Op **16 maart**, de tweede zondag in de Veertigdagentijd, zullen er weer een aantal kaarten klaarliggen, voorzien van naam, adres en postzegel. Aan u er een groet in te schrijven en de kaart in de brievenbus te stoppen.

Werkgroep Pastoraat
Anja van der Wiel

Veertigdagenkalender

Al vele jaren is het gebruik in onze gemeente om in de tijd voor Pasen aan de hand van de Veertigdagenkalender bewust toe te leven naar Pasen. De Werkgroep Pastoraat bestelde de benodigde exemplaren en zorgde voor de verspreiding. Vele vrijwilligers bezorgden bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder de kalender thuis en de overige exemplaren lagen in de kerk voor belangstellenden.



Ook dit jaar wil de Werkgroep Pastoraat ervoor zorgen dat de veertigkalender weer beschikbaar komt voor velen van u, alleen anders dan in voorgaande jaren.

Zoals u wellicht heeft gemerkt wordt de groep gemeenteleden van 80 jaar en ouder groter en de groep vrijwilligers die kunnen bezorgen neemt af. Vandaar dat er naar andere manieren is gezocht om deze kalender in de gemeente te verspreiden. We gaan gebruik maken van de bijeenkomsten die worden georganiseerd in de gemeente waar veel 80-plussers bijeenkomen, de KerkApp en de Website P.K.Castricum.

Het ziet er als volgt uit:

- Alle gemeenteleden van 90 jaar en ouder krijgen een kalender thuisbezorgd.
- De kalender wordt uitgedeeld bij Maal en Verhaal op 24 februari en bij de Werkgroep Ouderen Contact op 4 maart.
- Via de KerkApp kunt u dagelijks een 'kalenderbericht' krijgen gedurende de veertigdagentijd
- Op de website komt er een link naar de kalender.
- In de kerk zullen een aantal exemplaren liggen
- Als u van bovenstaande mogelijkheden geen gebruik kunt maken dan kunt u contact opnemen met Werkgroep Pastoraat:
per mail: wgpastoraat@pkcastricum.nl of
tel. 0251 652693 en krijgt u een kalender thuisbezorgd.

Namens Werkgroep Pastoraat

Aan het woord

Voor deze rubriek heeft de redactie een aantal gemeenteleden benaderd, met het verzoek om een beschouwend artikel te schrijven over een zelf te bepalen (actueel) onderwerp. Deze rubriek verschijnt enkele malen per jaar. Dit keer treft u een bijdrage van Hanneke Klinkert aan.

Einde en begin

Aan het begin van 2025 vraag je je onwillekeurig af wat dit nieuwe jaar ons gaat brengen in een wereld vol oorlogen en natuurrampen. Hoe kun je als mens nog hoop houden?

Tot mijn grote geluk lezen we dit seizoen tijdens de cursus Poëzie & Geloof, op verzoek van enkele cursisten, gedichten van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska die in 1996 de Nobelprijs voor de literatuur ontving!

Zij is geboren op 2 juli 1923 in Kornik (West-Polen) en in 1931 verhuisd naar Krakau waar ze tot haar dood in 2012 gewoond heeft. Zij heeft een heftige jeugd gehad. Haar vader overleed in 1936, toen zij nog maar 13 jaar was. Daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit. De oorlog was voor haar een belangrijke leerschool, maar zij roerde die zelden aan in haar werk. Haar eerste gedicht 'Ik zoek het woord' werd al in 1945 gepubliceerd in een krant. Haar woorden verwijzen naar gebeurtenissen die verzwegen moesten worden. Eigenlijk is het geheimgedicht in gewone woorden, maar haar poëzie verandert iets in de hoofden van lezers.

Van haar poëzie is een bundel met Verzamelde gedichten uitgebracht onder de fascinerende titel: *Einde en begin*. Een titel, die de gedachte oproept dat na elk einde een nieuw begin mogelijk is. Het woord 'begin' doet mij altijd denken aan het Bijbelboek Genesis, dat begint met het Hebreeuwse woord: Beresjiet dat vertaald werd met 'In den beginne', maar volgens mijn docent Hebreeuws op de middelbare school, professor Baarda, letterlijk 'beginnend' betekent om uitdrukking te geven aan de mogelijkheid steeds opnieuw te beginnen. Kortom een woord dat hoopgevend is.

Szymborska zoekt zorgvuldig naar woorden, maar blijft zelf onzichtbaar in haar werk. Haar doel is syncretisme: alle tijden en religies omvatten. Zij heeft een afkeer van dogmatische verstarring (i.v.m. haar orthodox-stalinistische jeugd) en wil de aandacht vestigen op het kleine segment.

Zo schrijft zij aan het begin van het gedicht
EEN GROOT GELUK:

**Het is een groot geluk
om niet precies te weten
op wat voor wereld we leven.**

**Daarvoor zouden we
heel lang moeten bestaan,
beslist langer
dan de wereld bestaat.**

**Alleen al om te vergelijken
andere werelden moeten kennen.**

...

Laten we zo hoop blijven houden en bouwen aan een betere wereld, in woord en daad, zoals weergegeven in dat ene Hebreeuwse woord *dabar*, dat woord én daad betekent. Zulke woorden geven ons houvast in een wereld die wankelt.

Hanneke Klinkert

Voor haar blijft ons leven een open boek:
LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

**Beiden zijn ervan overtuigd
dat een plotselinge hartstocht hen heeft verenigd.
Mooi, zo'n zekerheid,
maar onzekerheid is mooier.**

...

**Elk begin is tenslotte
niet meer dan een vervolg,
en het boek der gebeurtenissen
ligt altijd open in het midden.**



Raad van Kerken Castricum

Sacred Dance

is elke **2e maandagavond van de maand in De Schakel**, dus deze maand op **10 maart van 19.30 – 21.30 uur**.

De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,- per avond.



Oecumenische vrouwengespreksgroep



Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. Wij komen **iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel** bij elkaar, dus deze maand op **13 maart**. De thee/koffie staat klaar om **13.45 uur** zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

'Vuur in mijn hart' Braamboslezing over Henri Nouwen door Angelique Rijlaarsdam op **woensdagavond 26 maart om 20.00 uur in De Schakel**.



Henri Nouwen was een Nederlands theoloog, psycholoog en schrijver van spirituele en pastorale teksten. Nouwen zag mededogen als één van de fundamenteën van geloof. Leven in geloof houdt volgens Nouwen in: het vuur van binnen koesteren, het vuur van de goddelijke gloed in ons niet laten uitdoven. Daar is gebed voor nodig, en meditatie, maar ook daadwerkelijke naastenliefde en mededogen.

Deze compassie (mededogen) is misschien wel één van de kostbaarste idealen van de mensheid – en rust volgens Nouwen op drie pijlers: solidariteit, troost en bemoediging.

Nouwen was zeer geraakt door de schilderijen en brieven van Vincent van Gogh. In het boekje *Vuur in mijn hart* verbindt Nouwen zijn kijk op geloof, mededogen en innerlijk vuur met het leven en werk van Van Gogh. Actueel en heel inspirerend om ons aan te verwarmen. Wees welkom deze avond! Bijdrage: € 10,- (incl. koffie/thee)

Het Taizé-avondgebed

wordt **iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk**.

We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.



Het volledige programma vindt u in het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl
Aanmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum



Kerkasiel Kampen



Naar Kampen om het kerkasiel aldaar te ondersteunen!

Op 21 november opende de PKN Open Hof warmhartig haar deuren voor de familie Babayants. Als belangrijkste reden dat te doen is te voorkomen de familie niet uitgezet wordt naar Oezbekistan aangezien de kinderen hier 'geworteld' zijn. Ze leven inmiddels elf jaar in Nederland, de jongste twee zijn hier geboren, en alleen de oudste zoon heeft nog herinneringen aan zijn geboorteland.

Op dinsdag 4 februari jl. hebben Johan Streefland en ondergetekend in de Open Hof als vrijwilliger onze hulp aangeboden. Wat ons trof was niet alleen de betrokkenheid bij het gezin Babayants, maar ook de brede zorgen die er leven rondom het thema vluchtelingen en statushouders. De vraag of het kerkasiel in Kampen ook vanuit onze gemeente kan worden ondersteund werd door de kerkenraad positief beantwoord.

Uitzetting kan alleen worden voorkomen als er in de Open Hof sprake is van een continue viering (24 uur per dag).

Dat vraagt om veel inzet om dat mogelijk te maken. Onze pastor Eveline heeft zich bereid verklaard om op **woensdag 12 maart** met een groepje gemeenteleden naar Kampen te gaan om gedurende vier uur (van 10.00 uur tot 14.00 uur) de viering te verzorgen. Wie gaan er met Eveline mee om dat te ondersteunen? Het is de bedoeling met met de auto naar Kampen te gaan waarbij we uiteraard met elkaar kunnen meerijden. Opgeven kan via mail: arnold.faber@icloud.com. Meer informatie over het kerkasiel in Kampen is te vinden op www.kerkasielkampen.nl.

Arnold Faber



Reacties tegengeluid

Het ingezonden stuk 'Een tegengeluid uit Castricum' in dagblad Trouw (zie pagina 7) heeft veel losgemaakt. Zowel in de krant zelf, op onze kerkapp als privé zijn er veel positieve reacties binnengekomen. Het voert te ver om die allemaal over te nemen, vandaar dat u hier een kleine selectie aantreft. Uit privacy-overwegingen hebben wij de namen van de inzenders weggelaten.

N.a.v. Petrus: "Het was een goed beeld van jullie gemeente en de inzet voor vluchtelingen. Het vormt een contrast met het beleid van de gemeente Castricum (Trouw)." En na het artikel in Trouw: "Het is goed dat Castricumse kerk in Trouw een kritisch maar verbindend geluid laat horen."

Iemand anders schreef: "Mooi stukje in Trouw. Gelukkig zijn er nog mensen die in opstand komen tegen dit domme beleid. En dan toch weer moet het komen vanuit de kerken ..."

Dank voor jullie tegengeluid dat ik vanmorgen in Trouw tegenkwam. Heel goed. Laten we een stem blijven geven aan het te stille midden. En laten we vooral lokaal aanwezig zijn met stut en steun. Sterkte gewenst daar in het kille westen. Wij prijzen ons gelukkig met de andere wind die hier in Uithoorn waait. Houd moed. Heb lief.

(Deze laatste reactie kwam van de voorzitter Diaconie van de Protestantse Gemeente Uithoorn.)

Maak ons hart onrustig, God

Onze eigen predikant, ds. Rik Willemsen, begon zijn overdenking op zondag 2 februari jl. met een terugblik op de toespraak van bisschop Mariann Edgar Budde tijdens de interreligieuze kerkdienst ter gelegenheid van de inauguratie van de Amerikaanse president en hij rondsde die overdenking af met het onderstaande prachtige lied. Op verzoek van de redactie heeft hij ons dat lied gestuurd voor publicatie in Over en Weer.

**Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.**

**Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.**

**Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.**

**Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaaf het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.**

**Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.**

Tekst: Roald Schaap en Liesbeth Goedbloed
Bewerking: Menno van der Beek

Bron: PKN-Petrus

Voor de jeugd



Kind en kerk

2 februari hadden we het niet over Salomo, zoals ik in de vorige Over en Weer schreef, maar over de bruiloft in Kana. Dat was een groot feest: een jonge man en vrouw gingen trouwen en hadden veel familie en vrienden uitgenodigd om dat mee te vieren.

Jezus en zijn moeder Maria en zijn vrienden waren ook uitgenodigd. Het feest was in volle gang en iedereen was vrolijk! Maar toen zag Maria dat de bedienden sip stonden te kijken, de wijn was al helemaal op terwijl het feest nog lang niet afgelopen was. Maria dacht: Jezus kan dit vast wel oplossen, hij is zo'n bijzondere jongen. Zij had hem al vaker wonderlijke dingen zien doen en ze wist ook goed dat hij de Zoon van God was. Ze fluisterde tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus antwoordde, wat moet ik daarmee? Het is nu nog niet de goede tijd voor mij. Maar Maria zei tegen de bedienden: "Let goed op Jezus daar ... en doe wat hij gaat zeggen." En na een tijdje kwam Jezus inderdaad naar hen toe. Hij zag dat er 6 grote lege vaten in de keuken stonden en hij zei: "Vul deze vaten allemaal tot de rand met water en schep er dan wat uit in een kom en geef het aan de leider van het feest". De bedienden deden dat, vulden de 6 vaten met water en brachten een kom ervan bij de feestleider. De feestleider was stomverbaasd! Hij zei tegen de bruidegom: jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard, dat is heel bijzonder! Zulke lekkere wijn heb ik nog nooit geproefd! En het feest ging nog uren, misschien wel dagen lang door.



Boven in onze ruimte lazen we dit verhaal. En toen begrepen we waarom Joke ons had laten proeven van een slokje "water" beneden in de kerk. Ze had water in een bekertje geschonken en wij mochten proeven, dat smaakte zoet en naar limonade! Joke had stiekem eerst een beetje siroop in het bekertje gedaan en daar het water op geschonken. Maar Jezus had niets in die vaten gedaan, het water was "vanzelf" veranderd in wijn! Door het wonder dus.

Dit was het eerste wonder dat Jezus voor andere mensen deed.

Wij maakten nog mooie feesthoeden met plaatjes van dit verhaal uit de Kijkbijbel erop. En dronken ook nog een lekker glaasje limonade daarbij. In de kerk lieten we die zien aan iedereen en vertelden waarom we die op hadden en wat het verhaal daarbij was. Het was een feestelijke morgen, al waren we maar met een klein groepje.

De volgende data voor kinderdiensten zijn niet allemaal de 1e zondag van de maand.

Dit zijn ze:

- 9 maart: begin van 40- dagentijd**
- 13 april: Palmpasensterkken maken in De Schakel.**
- 20 april: Paasmorgen, opvang achterin de kerk**
- 11 mei: gewone kinderdienst**
- 8 juni: Pinksteren , kinderdienst**
- 6 juli: seizoenafsluiting, met picknick.**

Schrijf maar vast deze data in je agenda of laat je ouders dat doen!

Jullie krijgen ook voor de 40dagentijd een klein boekje met leuke opdrachtjes en verhaaltjes om thuis te doen, samen met je ouders of grootouders, broertjes, zusjes. Het is leuk als jullie in de kerkapp willen delen wat jullie gedaan hebben.

Ik wens jullie weer een mooie tijd toe, het wordt ook weer lente! Kijk ook eens welke vogels en bloemen je allemaal ziet buiten!

Tot ziens,
Marjanq

Voor de jeugd

Teens Group

Het onderwerp 'verleidingen' riep de vorige keer zoveel op, dat we er nog een avond aan hebben besteed. Aan de hand van het verhaal van Jezus die door de duivel verleid wordt in de woestijn zochten we naar Bijbelse tips en trucs om tegenwicht te bieden aan verleidingen in ons eigen leven. Voordat we de Bijbeltekst konden lezen, moesten we eerst flink puzzelen. De tekst was in losse verzen geknipt en door elkaar gegoooid. Welk team kan het snelst de Bijbeltekst in elkaar puzzelen?



Door zo met de Bijbeltekst te puzzelen vielen ons allerlei dingen op. Waarom ging Jezus eigenlijk 40 dagen en 40 nachten de woestijn in? Hoe kan het dat de duivel zo'n goede Bijbelkennis heeft? Staan de verleidingen van Jezus ook voor verleidingen in ons leven? En kunnen we hierin wat van Jezus leren? Op 9 maart lezen we dit verhaal ook in de kerk. Jullie hebben me al goed op weg geholpen!

Na afloop bespraken we welke onderwerpen jullie bezig houden en waar jullie het de volgende keren over willen hebben. Er speelt en leeft veel! Mooi dat we zo'n hechte groep hebben waar ook persoonlijke onderwerpen besproken kunnen worden.

De volgende keer zien we elkaar weer op vrijdag **14 maart**. Noteer ook alvast zondag **13 april** in je agenda. Bij voldoende animo gaan we dan met elkaar op bezoek bij het Corrie ten Boomhuis in Haarlem.

Oproep Noodfonds Castricum

Het Noodfonds Castricum is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Eind 2025 zullen we zowel een nieuwe voorzitter als een penningmeester nodig hebben om ons team te versterken. We nodigen leden van de deelnemende kerken uit om zich aan te sluiten bij onze organisatie en mee te helpen om inwoners van Castricum, Akersloot en De Wouden en Limmen te ondersteunen die in financiële nood verkeren.

Het Noodfonds verstrekt jaarlijks ongeveer 8.000 euro aan directe hulp aan mensen die het hard nodig hebben. We voorzien o.a. in laptops voor scholieren, meubels en witgoed, fietsen en vergoeden medische kosten. Als bestuurslid draag je bij aan dit belangrijke werk.

We vergaderen twee keer per jaar met het algemeen bestuur en spreken één keer per jaar met de gemeente. De overige tijd besteden we aan onze kerntaak: het verlenen van hulp.

De penningmeester verzorgt de toetsing van de hulpvraag; de uitbetaling en de financiële verantwoording. Dit kost hem ongeveer 2 uur per week. De voorzitter onderhoudt de contacten met de leden en externe partijen. Hij leidt de vergaderingen van het Noodfonds. Hier besteedt hij ongeveer 1 uur per week aan.

Werken voor het Noodfonds is een prachtige kans om op een betekenisvolle manier iets terug te doen voor de mensen in onze gemeenschap die het zwaar hebben. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Francien Rosing (06-24671491). Samen maken we een verschil!

Diaconale collectes in maart

Zondag 2 maart: Zending Egypte - voorjaarszending

Door economische inflatie, stijgende voedselprijzen, subsidiehervormingen en bevolkingsgroei neemt de armoede in Egypte snel toe. Dit leidt tot meer spanningen, en een toename van geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen. Ook lokale kerken lijden onder de economische crisis. Dat maakt het lastig om essentiële activiteiten in arme, landelijke gebieden voort te zetten. Daarnaast zorgen migratie van jongeren naar de steden en de zorgen van gezinnen in armoede ervoor dat familiebanden minder sterk worden.

Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale gemeenten getraind om het probleem bespreekbaar te maken. De Presbyteriaanse Kerk in Egypte ondersteunt het werk van meer dan 400 kerken in acht kerkelijke regio's in Egypte. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Zondag 9 maart: Zending China

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en misstanden. Aziatische migranten die in Hongkong werken worden soms opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

Zondag 16 maart: Asmik

Stichting Asmik is opgericht met als doel fondsen te werven, waarmee projecten voor o.a. kinderen met een beperking kunnen worden gerealiseerd in Armenië, zoals een kindertehuis en mobiel team om afgelegen dorpen te bedienen. Hierin speelt de financiële ondersteuning van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen maatschappelijke nut ook een rol. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen te verzamelen, het richting geven in woord en gedrag als bijdrage aan een waardevolle samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Zondag 23 maart: Werelddiaconaat, Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie.



In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen.

Zondag 30 maart: Werelddiaconaat, Columbia

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te bouwen. Ook ouders worden begeleid. Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde, Colombiaanse producten en kunnen ze begeleiding krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. "Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden van alle stadsdrukke", vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding.

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening **NL22 RABO 0311 9699 92 f.n.v. Diaconie**. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.

Kunst in de kerk

Tijdens de viering op **zondag 9 maart**, het begin van de veertig dagen tijd, wordt in aanwezigheid van de kunstenaar Marga Jelles de expositie geopend met als thema

Aanhoudend licht dat overwint.



Het brood dat leven geeft.
Het graan verwijst naar de graankorrel en de opstanding

Door het donker op weg naar het Licht van Pasen

Het donker en het licht zijn aanwezig in deze expositie. Veertig dagen zijn we onderweg naar Pasen. En uitgaande van dit seizoen, worden de dagen nu weer langer. We gaan door het donker op weg naar het Licht van Pasen. De expositie geeft daar een impressie van.

"Als beeldend kunstenaar werk ik met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ik werk vrij en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur. Daarnaast ben ik lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk). Dit betreft een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar", aldus Marga Jelles - van Huizen

Muzikale medewerking tijdens de opening wordt verleend door de Cantorij. De expositie is te bezichtigen tot en met 20 april. U bent allen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze creatieve, muzikale en bijzondere viering.

Namens de kunstcommissie,
Frans van Meggelen

Actie kerkbalans

Prachtig resultaat actie kerkbalans

Oeh ... hoorden we van menigeen toen de begroting 2025 werd bekendgemaakt. De opbrengst actie kerkbalans was begroot op € 145.000,-. Was dat niet wat al te optimistisch? Nu de toezeggingsformulieren vrijwel allemaal binnen zijn, is de stand **€ 150.000,-**. Wat een geweldig resultaat!

Namens de kerkrentmeesters wil ik iedereen bedanken. In eerste instantie natuurlijk de gevers, maar niet minder de medewerkers die op pad zijn gegaan om de enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Dit resultaat laat zien dat we nog steeds een levendige en betrokken kerkgemeenschap zijn. Dat geeft hoop voor de toekomst. Mocht uw enveloppe nog niet opgehaald zijn, laat mij dat even weten. Ik kom die dan alsnog ophalen.

Tot slot wil ik u graag attenderen op de mogelijkheid om een meerjarige overeenkomst af te sluiten (minimaal vijf jaar). De giften die u hiervoor wilt vrijmaken zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Heeft u belangstelling voor een overeenkomst met onze kerkelijke gemeente, dan kunt u contact met mij opnemen.

Eldert Boersma
Coördinator actie kerkbalans
Ejmboersma999@gmail.com
Telefoon 06 30108790



De schatkamer van de Dorpskerk

door Ernst Mooij



In de Dorpskerk, voorbij de keuken, leidt een trap naar boven. Daar zijn twee ruimtes. In de consistoriekamer maakt de dominee zich gereed voor de eredienst. Als er een kindernevendienst is, beklimmen jonge kerkgangers halverwege de kerkdienst de trap naar boven voor hun bijeenkomst in de torenzaal. Veel kerkelijke gemeenteleden zullen niet boven komen. Toch is het de moeite waard daar eens een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de 'Open Kerk' op donderdagmorgen, want de consistoriekamer kan beschouwd worden als de 'schatkamer' van de Dorpskerk.

In twaalf korte afleveringen zullen de bezienswaardigheden en zaken waarmee zij verbonden zijn, worden beschreven met de bedoeling de belangstelling aan te wakkeren om eens boven te gaan kijken.

In de consistoriekamer is meer te zien dan een eerste aanblik doet vermoeden. Op het kastje naast de deur staat een schaalmodel van de Dorpskerk, gemaakt van luciferhoutjes. Tijdens een excursie voor vrijwilligers van de Werkgroep Oud-Castricum aan Dordrecht in 1997 werd onder andere een bezoek gebracht aan de Grote Kerk of Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Tijdens de rondleiding door de kerk werd een schaalmodel getoond, gemaakt van luciferhoutjes.

Blijkbaar bevond zich onder de excursiedeelnemers een enthousiast kerklid, die aan de maker heeft gevraagd een schaalmodel van onze Dorpskerk te maken.

Die vraag werd gehonoreerd. Het model is gemaakt door Jan van Beveren uit Dordrecht en in 1998 geschonken. Het schaalmodel toont het uiterlijk van de Dorpskerk van na de restauratie in 1953-55. De foto, genomen in 1953, laat zien dat het kerkgebouw voor de restauratie in erbarmelijke staat verkeerde.

De gotische toren, die aanvankelijk los van de kerk stond, dateert uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.

Het gedeelte tussen de steunberen is de verlenging van de kerk tot aan de toren. Die verlenging heeft rond 1519 plaatsgevonden. Het daarin aangebrachte gotische raam is na verloop van tijd dichtgemetseld.

Het hooggeplaatste romaanse venster dateert uit de eerste bouwfase van de kerk in de 11e eeuw en is naderhand, met het aanbrengen van andere raampartijen, ook dichtgemetseld. Beide vensters zijn tijdens de restauratie in 1953-55 ook weer open gemaakt. Achter deze twee vensters bevindt zich nu de consistoriekamer, de 'schatkamer' van de Dorpskerk'.

Ernst Mooij



Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Om te gedenken

We gedenken in liefde 3 gemeenteleden.
Pastor Eveline Meulenberg

**De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien**

Toon Hermans

*Het laatste hoofdstuk van mijn boek,
vol omzwervingen, is uit.*

Op maandag 6 januari is overleden

Dieuke Pauzenga - Tijtsma

Ze is 85 jaar geworden.

Er is in besloten kring afscheid van haar genomen.

We bidden haar familie Gods troost en nabijheid toe.

Op maandag 20 januari is overleden

Meta Wilhelmina Heideman - Verhulst.

Ze is 84 jaar geworden.

Tijdens een dienst in de aula van Onderlangs was het afscheid van Meta.

Boven aan de advertentie lezen we:

*Ze is er niet meer
Maar 333 is er nog wel
Voor altijd in ons hart*

We bidden haar familie Gods troost en nabijheid toe.

Op donderdag 9 januari is overleden

Frans Goudriaan.

Hij is 83 jaar geworden.

Het afscheid van Frans vond plaats in kleine kring.

We bidden voor zijn vrouw Margriet, de kinderen en kleinkinderen om Gods troost en nabijheid.



Bron: symbolischschikken.nl

Maal en Verhaal

 Maal en Verhaal



De volgende Maal en Verhaal is op **maandag 24 februari**.

We beginnen in **De Schakel om 18.30 uur**; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten zijn nog steeds € 8,00.

Voor de agenda's: De volgende Maal en Verhaal is op **24 maart 2025**.

Opgave graag uiterlijk donderdag 20 februari bij Han van Konijnenburg, tel. 06-53118178, of via de email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk donderdag 20 februari) doorgeven. Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen. Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar aanschuiven.

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Werkgroep Ouderen Contact



Op 4 februari was Frank Boske onze gast. Na een hartelijk welkom van Sabine vertelde Frank ons zijn levensverhaal. Als succesvol fotograaf verloor hij op vrij jonge leeftijd, langzamerhand zijn gezichtsvermogen en is hij nu vrijwel blind. Op humoristische wijze vertelde hij hoe zijn leven veranderde. Na een moeilijke periode pakte hij zijn leven weer op en met veel creativiteit en ondernemingszin geeft hij nu interactieve voorstellingen. Zo inspireert hij andere mensen om het leven na een flinke tegenslag weer aan te kunnen. Hij benadrukte dat hij veel liefde, hulp en steun van familie en vrienden had ondervonden. Maar de mooiste en ontroerendste momenten waren toen hij hulp kreeg van totaal onbekenden. Dit noemt hij "de mazzel van pech". Omdat de meeste van ons bij het ouder worden fysieke beperkingen ondervinden, waren we diep onder de indruk en vol bewondering over zijn levensinstelling.

Sabine sloot deze inspirerende middag af met een toepasselijk gedicht uit het seniorenblad: "Neem even de tijd om gelukkig te zijn".



De bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact staat in maart in het teken van muziek. Marga, Nanda en Cees zullen dit verzorgen. Deze bijeenkomst is op **dinsdagmiddag 4 maart in De Schakel en begint om 14.30 uur**.

Marieke Meijer

Bedankt

Hartelijk dank voor de kaart met veel handtekeningen en prachtige bloemen van alle gemeenteleden. Helaas viel dit keer, zondag 19 januari, de verbinding weg met de tv-uitzending, ik kijk altijd.

Fijn dat ik, als weduwnaar, die niet meer in de kerk kan komen, wegens hoge leeftijd en ernstige doofheid, nog herinnerd wordt.

Namens mijnheer Johan Bosman,

Nienke Witkamp

Mijn hartelijke dank voor de prachtige bloemen en de kaart met de vele namen die ik zondag 26 januari ontving via Johan Streefland.

Een week voor Kerst werd ik door een harde windvlaag van mijn fiets geblazen. Dat bleef niet zonder gevolgen. Op de kaart werd mij een spoedig herstel en God's zegen toegewenst. De nieuwe heup doet het goed, Gods zegen ervaar ik elke dag.
Dank jullie wel.

Hartelijke groeten van
Pia Deuring - Kloosterman

DE KERK IS OPEN voor wie steek jij een kaarsje aan?



Loop gerust binnen voor...
...een moment van stilte en rust
...het aansteken van een kaars
...een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk
...zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur

Adressen en personen



Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl



Telefonisch te bereiken op werkdagen behalve op maandag (vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl



Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:

Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139

De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714

Koster

Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IJmte van Gosliga
06 50236206
van.gosliga@ziggo.nl



Kerkelijk Bureau:

voor het doorgeven van verhuizing, wijziging mailadres, geboorten, huwelijk / partnerschap, overlijden, en registratie van abonnementen
Over en Weer.

Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:

www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:

facebook.com/PKcastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:

Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:

Contactpersoon:
Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:

Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie:

Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk:

Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken:

Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer
06 55824737
geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van pastorale aard; tevens voor informatie over de Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:

Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
f.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie

NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:

Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
Willy Spaans,
(0251) 836835