

Hemelvaart: dauwtrappen, ontbijt en morgengebed

Op 29 mei, Hemelvaartsdag, maken we traditiegetrouw vroeg in de ochtend om 7:00 uur een wandeling. We verzamelen op het PWN parkeerterrein aan de Geversweg en gaan met elkaar op pad. In de stilte van de ochtend bezinnen we ons op een passende tekst of vraag.

Aansluitend ontbijten we om 8.15 uur in de Dorpskerk. Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd! Ook als je niet wandelt, kan je mee ontbijten.

Om 9:00 uur vieren we met elkaar een morgengebed. Je kunt je opgeven zowel voor de wandeling als voor het ontbijt. Vooral dat laatste is noodzakelijk in verband met de catering.

Opgeven kan bij ds. Rik Willemsen. Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.