



Protestantse Kerk
Castricum



Waarom DOPEN ?

Waarom dopen?

Allereerst: wat mooi dat je de doop overweegt voor je kindje of voor jezelf! Dopen is een bijzondere gebeurtenis. De doop is een teken van een nieuw begin, waarmee de dopeling opgenomen wordt in de christelijke gemeenschap. Het is een moment van dankbaarheid voor het leven, waarin de belofte gedaan wordt om de dopeling te begeleiden in een christelijke opvoeding. Ook vieren we in de doop Gods nooit aflatende trouw aan mensen. In de doopvoorbereiding gaan we in gesprek welke betekenis voor jou belangrijk is.

Het feest van de doop



Zo'n belangrijke gebeurtenis vieren we te midden van de gemeente, bij voorkeur op zondagochtend. Je staat er in je doop immers niet alleen voor, de gemeente staat om je heen. De kerkelijke gemeenschap gaat daarbij ook een inspanningsverplichting aan als ze belooft de dopeling op te nemen en te dragen in het geloof. Een doopdienst is daarom echt een feest voor de hele gemeente.

Doopkaars en doopschelp

Als teken van de doop krijgt het kind een doopkaars mee. Elke keer als de doopkaars wordt aangestoken is de vlam een teken van Gods licht dat nooit dooft. De doopnamen worden geschreven op een doopschelp, die in de kerk bij de doopvont wordt opgehangen. De Jacobsschelp symboliseert de pelgrimsweg waar wij met elkaar op wandelen.

Wil je je kind laten dopen?

Neem dan contact op met de predikant, ds. Rik Willemsen (T. 06 19847998, E. predikant@pkcastricum.nl). Die maakt verdere afspraken met je voor de voorbereidingsgesprekken en de planning van de doop.

Oecumenische doop

In een kerkelijk gemengd huwelijk kan de voorkeur van de ouders uitgaan naar een oecumenische doopplechtigheid. Onze predikant is graag bereid om daar aan mee te werken. Ook als één van de ouders niet-kerkelijk is, is een doop mogelijk.

Andere vormen dan de kinderdoop

Dopen is niet alleen voor pasgeborenen. Je kunt op elke leeftijd worden gedoopt. Sommige ouders zijn voorstander van de volwassenendoop, maar willen wel graag voor hun kind een gebed en een zegenbede in de kerkdienst. Natuurlijk is dat ook mogelijk.

Bericht naar Kerkelijk Bureau

De geboorte van een kind van protestantse ouders wordt niet meer, zoals vroeger, doorgegeven door de Burgerlijke Gemeente aan het Kerkelijk Bureau. Ouders moeten dus zelf het initiatief nemen om bericht te sturen aan het Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

De kerk neemt de kinderen, die op deze manier zijn aangemeld, op in de administratie. Hierdoor worden zij niet vergeten bij het uitnodigen voor speciale activiteiten zoals gezins- en kindernevendienst. En weer later voor basis-catechese en jongerenactiviteiten