

Vrijwilligersavond 2018

We hebben u even op de proef gesteld over het programma voor vrijdag 9 november.

Alle vrijwilligers willen we graag in het zonnetje zetten door ze te bedanken voor de inzet voor onze kerk met een voorstelling van Kees van der Zwaard "Droom van vuur".

Een primeur waarin hij verhaalt over zijn belevenissen:

Ik kom uit een protestants-christelijk nest en bezocht de school met den Bijbel. Anne de Vries was mijn profeet. Als jochie van 10 las ik diens *Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis* en *Reis door de nacht*.

De Kees van 10 voelde zich dapper en schuldig met David,
was geduldig met Job,
vreemdeling met Ruth,
verdrietig en blij met Maria Magdalena,
verliefd met Jan, op Trijntje,
net als Jan in de ban van de opgemaakte Sylvia, die rookte,
begerig en bang met Achan.

En altijd dat verterende vuur van verlangen.

Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen.
Voor wat ze nu waard zijn.

Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.
Om 20.00 uur begint de voorstelling.

Na afloop van de voorstelling wordt u gefêteerd op een bescheiden hapje met een bijpassend drankje.

Bent u vrijwilliger of bent u de afgelopen jaren vrijwilliger geweest? Dan bent u van harte welkom. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op **9 november**.

Eveline Masetti
Frans van Meggelen