

Uitbreiding Open kerk

Nu ruim anderhalf jaar is de kerk iedere donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur open voor het aansteken van een kaarsje, ontmoeting en gesprek.

Dit voorziet zeker in een behoefte.

Tijdens de koffie vinden er vaak inspirerende gesprekken plaats, maar ook in de kerk een opeen.

Tijdens de evaluatie ontstond het idee om de kerk ook op vrijdagmorgen open te stellen van 10.30 tot 12.30 uur. Het verschil met de donderdag is dat op vrijdag het accent ligt op stilte, bezinning en naar behoefte een individueel gesprek. In de maand december gaan we actief de straat op om kaarsjes uit te delen met de vraag "Voor wie steek jij een kaarsje aan?" In februari zullen we kijken wat het ons als kerk brengt om twee dagdelen per week open te zijn.

Om in de koude, donkere decembermaand in de kerststemming te komen nodigen we je van harte uit voor een gezellige kerstbijeenkomst op donderdag 23 december van 12.00-12.45 in de Dorpskerk met kerstmuziek, liederen, gedichten en een verhaal.

Als je een mooi kerstgedicht hebt kun je dit gedicht voordragen.

Graag tot ziens!

Rik Willemsen en Eveline Masetti