

## **Paaschallenge 2020**

“Super gezellig!” “Leuke opdrachten!” Dat zeggen de deelnemers van vorig jaar over de Paaschallenge. Een hele nacht doorhalen, dat is op zich natuurlijk al een reden om mee te doen. Laten we eerlijk zijn: dat is ook best spannend, en niet de hele nacht heel gemakkelijk. Het is lastig, episch, samenbindend en bizar. Wie bedenkt het nu om middenin de nacht door het dorp te rennen, op de vlucht voor de Romeinse politie? Of om drie uur Petrus te helpen om meer volgers van Jezus terug te krijgen, door tactisch en zonder te praten te kwartetten in een zaal in een kerk? Er was meer: puzzelen met GPS-coördinaten, ingewikkelde codes kraken, samenwerking tot het uiterste, spanning en ontspanning, stilte tot het moeilijk werd om niet in slaap te vallen, en uiteindelijk de zonsopgang en een heerlijk ontbijt. Een nacht die je niet snel vergeet!

Dit jaar een nieuwe Paaschallenge voor jongeren uit Uitgeest, Akersloot, Castricum en omgeving, met een nieuw thema, en nieuwe opdrachten. Iedereen die vorig jaar meedeed is weer enthousiast; dat zegt genoeg. Maar misschien ben jij er dit jaar ook wel bij? Iedereen van 12 tot 18 jaar is welkom. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 14 jongeren meedoen!

De Paaschallenge 2020 is dit jaar een week vòòr Pasen; het weekend van Palmzondag. We starten op zaterdagavond 4 april om 22.00 uur en eindigen – na zonsopgang – met het ontbijt op zondagmorgen 5 april.

Wil je meedoen? Laat het dan even weten aan dominee Evelien Plaisier van de PG Uitgeest-Akersloot; 06 48 41 37 96.