

Maal en Verhaal

We gaan beginnen met Maal en Verhaal in september, en wel op **maandag 28 september**, zoals gewoonlijk om 18.30 in de Schakel (deuren open om 18.00 uur).

Maar i.v.m. corona kunnen er helaas slechts 19 mensen in de grote zaal van de Schakel komen eten, meer past niet met anderhalve meter afstand (we hebben het uitgemeten).

19 mensen is natuurlijk minder dan normaal, en dus vragen wij u om u op te geven; Maal en Verhaal van 28 september is vol, maar **maandag 26 oktober** is er nog wel plaats. Opgave kan alleen **per telefoon bij Han van Konijnenburg, tel. 658190**. Mocht U geen gehoor krijgen, dan wordt er zo snel mogelijk teruggebeld.

Arjan zorgt weer voor een heerlijke maaltijd, en Eveline (of Tineke) verzorgt zoals altijd het verhaal. De kosten zijn € 7,50. Een paar praktische punten: Wilt u, als u onverhoopt toch **verhinderd** bent dit **zo snel mogelijk doorgeven**, iemand anders kan dan in uw plaats aan de maaltijd deelnemen.

Als U zich **niet opgegeven** hebt, kunt U **niet zomaar aanschuiven**. Als U niet zelfstandig kunt komen, **wilt U dan zelf vervoer regelen?**