

Diaconale Collectes in de maand oktober 2024

Op zondag 6 oktober jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka -Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip, verschillen kan overbruggen. Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Via het programma werelddiaconaat helpt kerk in Actie Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in gesprek te gaan en verschillen te overbruggen

Op zondag 13 oktober Straatkinderen Kathmandu

De Stichting Straatkinderen van Kathmandu is opgericht door onze plaatsgenoot Lies Vink. In maart 2008 heeft Lies een kindertehuis in Kathmandu Nepal opgezet: Marinka Children Home, ter ondersteuning en opvang van straatkinderen in Nepal. In 2011 en 2017 zijn nieuwe huizen gekomen. De stichting heeft tot doelstelling; het bevorderen van de hereniging van kinderen met hun familie. Ondersteuning en opvang van kansarme vrouwen in Nepal en oprichten en in stand houden kindertehuizen, scholen, en werkvoorzieningsplaatsen waaronder begrepen naaiateliers. De stichting straatkinderen Kathmandu is een project waar wij als gemeente ons al jaren mee verbonden weten.

Op zondag 20 oktober Indonesië, kerk versterkt werk en positie van boeren

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië.

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Op zondag 27 oktober Stichting Asmik



De naam Asmik komt van een meisje met een beperking en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting Asmik in Armenië. De diaconie ondersteunt in Armenië de activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor kinderen met een beperking waar de afstand naar passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders van kinderen met een beperking tips om zelf de noodzakelijke hulp te geven.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn **uw giften** van harte welkom op bankrekening NL22RABO 0311 9699 92 t.n.v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een **legaat** voor de diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.