

Naar een nieuwe toekomst

van de

Protestantse gemeente Castricum

maart 2021

Inleiding

Het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie van de Protestantse gemeente Castricum begon met het bespreken van 10 visiepunten tijdens het gemeenteberaad 13 november 2020. Met de aanvullingen en correcties die zijn meegegeven is de Commissie Visie en Beleid aan het werk gegaan. Het voorliggende plan is het resultaat. Het is geen beleidsplan in de traditionele vorm.

Wij hebben ons laten leiden door de 10 punten. Allereerst beschrijven wij hoe we ieder punt verstaan. Vervolgens geven wij aan hoe wij als gemeente in de gewezen richting kunnen gaan. En tenslotte vertalen we dat in actiepunten, waarmee we aan het werk kunnen.

Hiermee plaatsen wij een duidelijke stip op de horizon. Wij realiseren ons dat we de lat hoog leggen en dat de voornemens erg ambitieus zijn. Het belangrijkste doel van deze beleidsvisie is ons onderlinge gesprek over de toekomst van de PKC: we bepalen hiermee onze koers.

Het betekent wel dat we vervolgens nog prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken. Dat kan in de vorm van een jaarlijks op te stellen plan van aanpak, dat zich vanzelfsprekend moet verhouden tot de beschikbare inzet van gemeenteleden. Daarbij wijzen wij tegelijkertijd op de mogelijkheid om juist samen met anderen onze verlangens te realiseren.

In het gemeenteberaad van 5 maart is het concept besproken. Met de verwerking van de opmerkingen die toen gemaakt zijn, hebben wij als kerkenraad 8 maart 2021 ingestemd, waarmee onze visie en beleid voor de komende jaren is vastgesteld. Wij zullen jaarlijks met een plan met actiepunten komen om hier uitvoering aan te geven.

Met dank aan de Commissie Visie & Beleid,
Arnold Faber, Annie Heldoorn, Roel Knijff,
Johan Streefland, Martin Tromp en Leny Witte.

Vastgesteld: 080321 KR PKC

Visie in 10 punten. In het spoor van Christus wil de Protestantse gemeente Castricum:

1 kerk zijn **midden in het dorp**. Met open deuren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

2 **samen vieren**. Op vaste en bijzondere momenten ons geloof vieren en God zoeken en eren.

3 **elkaar ontmoeten**. Gewoon gezellig aan de koffie. En op kruispunten in het leven.

4 **samen delen**. Samen aan tafel. Omzien naar de ander. Zorg voor mensen in nood.

5 **jong en oud**. Alle leeftijden even belangrijk.

6 **iedereen welkom**. Geen onderscheid naar geaardheid, cultureel, qua uiterlijk of geslacht.

7 **diepgang**. Blikveld verbreden. Leren en verstillen. Inspiratie uit kunst, muziek, literatuur enz.

8 **vrolijk en creatief** durven onderzoeken en experimenteren. De blijdschap van het geloof oefenen.

9 **oecumene**. Kerkgrenzen overbruggen.

10 **groen**. Onze verantwoordelijkheid nemen voor de aarde van God.

Vastgesteld: 161120 KR PKC

1. Kerk zijn in het midden van het dorp.

Met open deuren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

Toelichting:

De kerk als verbindende schakel in de samenleving met een uitnodiging aan iedereen lijkt misschien vanzelfsprekendheid, maar is dat niet. Dit betekent namelijk een actieve betrokkenheid met wat er in de samenleving gebeurt en een zichtbare uitnodiging naar iedereen toe. Soms betekent dat ook positie kiezen. Zo vormen we een kerk waar er geen drempels zijn en waar letterlijk en figuurlijk ruimte wordt geboden voor elkaar en de ander, gastvrij en vindbaar voor iedereen.

Wat willen we:

We willen actief zichtbaar aanwezig zijn in het dorp met open deuren voor stilte of gesprek. Als kerk staan we midden in de samenleving en gaan we actief met anderen de dialoog aan over hedendaagse thema's. Dat doen we vanuit de waarden en normen waar de kerk voor staat. Daarin kunnen verschillende rollen worden vervuld. Mogelijk zijn we alleen faciliterende partij door ruimte beschikbaar te stellen. Soms werken we actief samen met anderen in een werkgroep aan een thema. Dan weer zijn we de bondgenoot als we opkomen voor mensen die buiten de boot vallen.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Streef naar een zo ruim mogelijke openstelling van de kerk ('bord welkom') als teken van een open gemeenschap voor stilte (bezinning), met muziek of gesprek. Hiervoor is werktijd van predikant of kerkelijk werker beschikbaar (hieraan ruime publiciteit geven).*
- 2. Participeren in plaatselijke initiatieven zoals Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligers Castricum. In gesprek gaan met organisaties met ideële doelstellingen zoals bijv. Rode Kruis, Zonnebloem, Tuin Kapitein Rommel, Transitie Castricum, Stichting Welzijn, om te kijken op welke wijze we elkaar kunnen versterken.*
- 3. Hulp bieden aan mensen die om wat voor redenen dan ook buiten de boot vallen en waar anderen geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Dat kan op verschillende manieren: financieel, administratief of ondersteunend met een luisterend oor. Maak o.a. actief kenbaar (bijv. folders) dat er een noodfonds is voor financiële ondersteuning.*
- 4. Faciliteiten beschikbaar stellen aan organisaties met een ideële doelstelling die activiteiten organiseren die onder meer als doel hebben mensen met elkaar te verbinden (w.o. tentoonstellingen en exposities). Mensen bij elkaar brengen die zich eenzaam voelen ook van buiten de kerk.*
- 5. Het twee jaarlijkse overleg continueren van de diaconieën en de PCI's (Parochiële Caritas Instellingen) in Castricum Akersloot en Limmen (CAL) met de burgerlijke gemeente.*

2. Samen vieren.

Op vaste en bijzondere momenten ons geloof vieren en God zoeken en eren.

Toelichting:

Samen vieren kent vele gezichten, dimensies en momenten. Tot elkaar komen ligt niet alleen besloten in vaste rituelen. Geloof kan op verwachte en onverwachte momenten gebeuren. Dat we de nabijheid van God kunnen beleven gaat ons voorstellingsvermogen vaak te boven en hoeft geen standaard patroon te volgen. Het mogen momenten zijn waarin we op eigen wijze duiding durven zoeken in het vertrouwen op God, er bij te horen. In de viering wordt niemand buitengesloten en mogen we in de stilte voor onszelf en in de nabijheid van anderen God ervaren. Dat kan over innerlijke grenzen heen gaan in gedeelde emotie. Vaak kan muziek daarbij verbindend zijn.

Wat willen we:

We willen de reguliere vieringen een eigentijds karakter geven. Daarnaast willen we ruimte bieden voor alternatieve vieringen waarin gemeenteleden actief kunnen meedenken en meedoen. Combineer een viering met een maaltijd. Vooral actuele thema's zoals het klimaat en hedendaagse levensvragen bieden aanknopingspunten om op een andere wijze verdieping aan te brengen. Behoud in wat je doet de mystiek en nodig uit om te ontdekken.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Reguliere vieringen een eigentijds karakter geven door aan te sluiten bij de actualiteit van vandaag met gebruik van gewone taal. Maak vieringen levendiger en van betekenis voor het leven van vandaag de dag en de wereld om ons heen.*
- 2. Alternatieve vieringen voor jongeren / millennials organiseren, waarin zij zelf meedenken over de vorm en de inhoud. Aansluiting zoeken bij hun leefwereld en daarop inspelen (succes, falen, eenzaamheid, levensvragen). Daarvoor willen we hen persoonlijk benaderen.*
- 3. Themadiensten (vieringen) met actuele onderwerpen zoals armoede, duurzaamheid, racisme, Islam en populisme waarbij mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Sluit bij voorkeur af met een gezamenlijke maaltijd. ('Gods woord reikt verder dan hetgeen in de Bijbel geschreven staat').*
- 4. Het is belangrijk om met nieuwe vormen van kinderkerk te blijven experimenteren. Bijvoorbeeld een kliederkerk voor kinderen samen met ouders of kinderen en ouders apart. Vieringen die in het teken staan van samen ontdekken, samen vieren en samen eten.*
- 5. Samen vieren kan ook in stilte, waarbij de ruimte wordt geboden voor het delen van ervaringen met God.*

3. Elkaar ontmoeten.

Gewoon gezellig aan de koffie. En op kruispunten in het leven.

Toelichting:

In contact komen met de ander, ervaringen delen, zowel blijde als droevige, het gevoel hebben erbij te horen. Maar ook de mogelijkheid hebben om je hart te kunnen luchten of meningen en ideeën uit te wisselen. Dat is wat we allemaal op z'n tijd hard nodig hebben. Het zijn aspecten van ons menszijn waar we als kerk ruimte voor willen bieden. Ontmoeting ontstaat als we zorgen dat er een veilige omgeving is, een omgeving waar de innerlijke ruimte door ieder gevoeld wordt om zichzelf te zijn en waar rituelen niet worden opgedrongen.

Wat willen we:

Steeds vaker horen we dat meer en meer mensen vereenzamen. Elkaar ontmoeten is meer dan na de kerkdienst een kopje koffie drinken. Vaak is er behoefte aan een dieper gesprek, maar moeten mensen uit hun comfortzone komen, voordat we gedachten en ervaringen kunnen delen. Niet alleen over alledaagse dingen, maar evengoed over levens- en geloofsthema's. Vaak begint het in het klein door de ontmoeting zelf te faciliteren en mensen met uiteenlopende levensvragen actief bij elkaar te brengen, ongeacht hun kerkelijk binding. Het kan behulpzaam zijn om een netwerk op te bouwen door gemeenteleden aan elkaar te koppelen, om zo samen verantwoordelijkheid te dragen (nabuurschap). De Schakel is bij uitstek een centrale plek om samenkomsten te houden.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Ontmoeting na de kerkdienst handhaven omdat dit voor veel mensen in een behoefte voorziet (soms het enige contact op zondag). Daarnaast willen we koffieochtenden en/of –middagen organiseren, waardoor er ruimte ontstaat om met elkaar in gesprek te gaan over blijde dan wel droevige gebeurtenissen.*
- 2. Onderzoek de mogelijkheid (bijv. vanuit de werkgroep Pastoraat) hoe mensen aan elkaar gekoppeld kunnen worden die lief en leed met elkaar willen delen (nabuurschap). Belangrijk is dat dit omzien naar elkaar gebeurt met een open toegang voor iedereen. Het initiatief Maal en Verhaal toont aan hoe kostbaar dat kan zijn.*
- 3. Organiseer ontmoetingen (gespreks- en discussieavonden) rondom levens- en geloofsthema's. Dat kan breed maar ook voor specifieke leeftijdscategorieën.*
- 4. Experimenteer met het 'kroeggesprek' zodat mensen onder vier ogen ervaringen met elkaar kunnen delen.*

4. Samen delen.

Samen aan tafel. Omzien naar de ander. Zorgen voor mensen in nood.

Toelichting:

Samen delen is meer dan alleen het doneren van geld. Het betekent actief omzien naar onze medemensen, of die nu ver weg of dichtbij zijn. Dat is niet aan tijd en plaats gebonden. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor zullen we moeten werken aan bewustwording en besef waardoor er een 'beweging' kan ontstaan zowel op individueel als op collectief niveau. Dergelijke processen kunnen we als kerk initiëren en stimuleren. Op deze manier maken we van passieve toeschouwers actieve deelnemers.

Wat willen we:

Samen delen betekent in de eerste plaats het verleggen van aandacht van jezelf richting de ander. Het begint met een bewustwordingsproces en de signalering waar er nood is. Dat vraagt om een scherpe antenne en een open blik op de omgeving. Waar er nood is zet de kerk zich belangeloos in door te investeren in tijd, aandacht en geld. Dat doen we zowel voor de problemen dicht bij huis als elders in de wereld.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Het samen delen is het hart van de diaconie. Geef tijd, aandacht en hulp aan mensen die dat nodig hebben. Dat kan financiële, mentale of praktische ondersteuning zijn. We willen er ook voor zorgen dat de plek waar we dit aanbieden, vindbaar en laagdrempelig is.*
- 2. Onderzoek hoe de kerk het beste zou kunnen helpen en begin hiermee vanuit de ander.*
- 3. Bouwen aan een duurzame samenleving, door mensen meer bewust te maken dat we door onze levensstijl de kloof tussen arm en rijk groter maken en er veel onrecht is. Dat betekent actief met elkaar in gesprek gaan en stelling durven nemen.*
- 4. Inventariseer en verdeel wat mensen willen inbrengen aan tijd, handigheid e.o. kunde.*
- 5. Actief meedoen aan projecten die mensen in Castricum en elders in de wereld de kans bieden een menswaardig bestaan op te bouwen.*
- 6. Bied zgn. deelplatforms aan om spullen, huis, auto, tijd en/of talent te delen. Zo stimuleren we het denken vanuit delen i.p.v. eigen bezit.*
- 7. Zorg voor een evenwichtige samenstelling van de Diaconie om zo herkenbaar te zijn en met iedereen contact te kunnen leggen.*

5. Jong en oud.

Alle leeftijden even belangrijk.

Toelichting:

De PKC vergrijsd in rap tempo. Veel jonge mensen voelen zich in de hedendaagse kerk niet meer thuis, waardoor hun betrokkenheid op de kerk daalt. Als we niet snel in actie komen kunnen we over niet al te lange tijd het 'licht' uit doen. Dat noodzaakt ons om met een kritische blik te kijken naar onszelf en tegelijkertijd een zoektocht te starten hoe we een kerk kunnen zijn voor alle leeftijden. Daarvoor moeten we actief het gesprek aangaan met jonge mensen, hoe de kerk wel kan aansluiten bij hun belevingswereld en levensvragen. Het zal daarbij niet alleen over de verpakking gaan, maar ook over de inhoud. Tegelijkertijd is er de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle generaties zich in de kerk weer met elkaar verbonden voelen. Hoe geven we dat proces de ruimte?

Wat willen we:

Als eerste de jonge mensen echt aandacht geven, hen echt zien en delen in hun levensvragen. Wat houdt hen bezig en wat is hun belevingswereld? Jonge mensen verlangen naar persoonlijk contact bijv. door de predikant, een jeugdouderling of actieve leeftijdsgenoten. Het vereist maatwerk en een kleinschalige aanpak. Wat verwachten jonge mensen van de kerk, wat ontbreekt er en wat stoort hen? Wat hebben jonge mensen nodig om zich weer thuis te voelen in de kerk? We moeten ons daartoe bezinnen op de wijze waarop we ons als kerk presenteren (verpakking) en de ruimte die we hen bieden om op eigen wijze bezig te zijn met levens- en geloofsvragen. Tegelijkertijd moet de aandacht voor de oudere gemeenteleden niet verslappen.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Geef persoonlijke aandacht (om niet) aan jonge mensen bijv. via de predikant, de jeugdouderling, of een actieve leeftijdsgenoot (zonder kerkgang als doel). Daarbij actief luisteren naar wat jonge mensen bezighoudt. Zoek mogelijkheden tot een vervolgesprek.*
- 2. Een predikant die feeling heeft met jonge gezinnen en jonge mensen is daarbij heel belangrijk.*
- 3. Luister naar wat jonge mensen van de kerk verwachten, zoek naar de droom die je samen deelt en ontdek hoe je hieraan met elkaar invulling kunt geven.*
- 4. Faciliteer jonge mensen en geef ze ruimte om met elkaar in contact te komen en activiteiten te ontwikkelen. Start bijv. een op moderne leest geschoeide sociëteit, waarbij het cruciaal is dat jongeren deze zelf organiseren.*
- 5. Tegelijkertijd blijven we actief in onze aandacht en zorg voor oudere gemeenteleden*

6. *De afstand tussen jong en oud verkleinen.
Start bijv. een project waarin zowel jongere en oudere gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten rondom thema's die beiden raken.*

6. Iedereen welkom.

Geen onderscheid naar geaardheid, cultureel, qua uiterlijk of geslacht.

Toelichting:

Geen onderscheid maken -in wat voor vorm dan ook- lijkt zo vanzelfsprekend. Net zoals de uitspraak dat iedereen welkom is. Dat zijn open deuren. Helaas is de mens vaak geneigd tot het maken van onderscheid. Dat is niet erg, maar we moeten weten waarom we dat doen en in welke situaties. Dus een kritisch zelfonderzoek. Daarover zullen we met elkaar en die ander in gesprek moeten gaan; ons verplaatsen in de situatie van de ander. De ander is pas echt welkom als die zich welkom voelt: de ander is onze maat.

Wat willen we:

De eerste indruk is belangrijk. Hoe voel je je bij binnenkomst? Het helpt al als er iemand is die je wegwijs maakt, waardoor je je niet verloren voelt. De eerste kennismaking zal een uitnodiging moeten zijn voor een volgende keer. In de voorbereiding betekent dat kritische vragen stellen aan onszelf. Staan we als vertrouwde groep wel open voor nieuwe deelnemers? Is de omgeving die we bieden wel veilig genoeg? Zijn we in staat om iets van ons zelf te laten zien? Het begint met de bezinning hoe we als kerk de vensters open zetten. Hoe presenteren we onszelf. De voorganger en de kerkelijk werker zijn daarbij cruciaal voor het gezicht van de kerk.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Duidelijk formuleren op de website wat voor kerk we willen zijn, waar we voor staan en hoe we dat vorm geven. Ontwerp een nieuwe etalage! Welke keuzes maken we als gemeente en waarom (ook theologisch)? Hoe vinden we de balans in de relaties tussen mensen en de relatie tussen God en de mens. Hoe geven we ruimte aan het evangelie in de mogelijke ontmoeting tussen God en degenen die Hem zoeken.*
- 2. We hebben een voorganger nodig met een open blik op de samenleving en met verbindende kwaliteiten. Aanbieden dat de voorganger nieuw ingekomen gemeenteleden kan bezoeken en hen ook wegwijs kan maken in de gemeente.*
- 3. Geeft iedereen het gevoel persoonlijk welkom te zijn (o.a. in kerkdiensten), juist nieuw ingekomen gemeenteleden en bezoekers. Overval hen niet met gretigheid en geef hen de ruimte, zodat ieder zich veilig voelt.*
- 4. Maak vieringen toegankelijk en te volgen voor iedereen, w.o. mensen met een beperking, maar ook voor deelnemers 'zonder ervaring'.*
- 5. Veelkleurige kerkdiensten organiseren (andere talen, culturen, roze etc.).*
- 6. Stel de kritische vraag of we er echt voor iedereen zijn, een 'volkskerk' dus.*

7. Diepgang.

Blikveld verbreden. Leren en verstillen. Inspiratie en kunst, muziek, literatuur enz.

Toelichting:

Traditioneel zijn onze vieringen sterk op het woord gericht met weinig rituelen. Tegenwoordig is dat wat minder scherp geworden. Door specifieke elementen aan de viering toe te voegen zoals kunst, cultuur en muziek, kan er een nieuwe (innerlijke) diepgang worden aangeboord waardoor we als mens in staat zijn om dichterbij onze eigen geloofsbeleving te komen. Afhankelijk van de vorm worden daarbij andere zintuigen aangeroerd. Het inspirerende hiervan is dat dit ook een mogelijkheid biedt om zo makkelijker met elkaar over 'beleving' in gesprek te gaan. Door met vormen te experimenteren kunnen we nieuwe dimensies aan ons geloof toevoegen.

Wat willen we:

Wij willen nieuwe manieren aanboren om onze verbinding met (Bijbelse) thema's te verdiepen en te verbreden. De vraag is wat voor een bepaald thema de beste methode is om tot verdieping te komen. Het kan zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Maar vaak zijn bijv. kunst en muziek veel subtielere vormen om ingewikkelde of beladen onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we tot verdieping komen en veel dichterbij de kern.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Verbind de Bijbelse verhalen met het dagelijks leven door o.a. gesprek, muziek, kunst, om zo de betekenis van de geheimtaal te ontdekken en het verhaal levend en herkenbaar te laten worden. Door een palet aan vormen aan te bieden kunnen mensen de vorm kiezen die bij hen past.*
- 2. Samen zoeken naar God via bijv. kunst, muziek, film en fotografie om zo te ontdekken wat relevant voor het geloof kan zijn.*
- 3. Een projectgroep starten rondom het thema geloofsopvoeding voor jonge ouders.*
- 4. Hedendaagse levensvragen centraal stellen en hierover in gesprek gaan of van hieruit op zoek gaan naar wat de oude tradities ons hierover vertellen. Doe dat met respect voor elkaars beleving en probeer bruggen van begrip te slaan.*
- 5. Met elkaar samen verdieping zoeken door musea te bezoeken met tentoonstellingen over bijv. slavenhandel en racisme.*

8. Vrolijk en creatief.

Durven onderzoeken en experimenteren. De blijdschap van het geloof oefenen.

Toelichting:

Kerk zijn is meer dan een alleen een kerkdienst. Er zijn veel andere vormen om de boodschap van het geloof, waarvan we vinden dat het een blijde boodschap is, over te brengen en te beleven. Het geloof kan zo ook veel toegankelijker worden. We zijn het alleen niet gewend. Er is veel te winnen wanneer we traditionele vormen durven los te laten en ruimte geven om te experimenteren met nieuwe vormen. Deze omslag betekent tegelijkertijd een proces van denken naar voelen, waar velen blij van worden. Deze zoektocht zal een proces van vallen en opstaan zijn.

Wat willen we:

Ook al vinden wij dat er veel te vieren valt, in tegenstelling tot andere geloofsrichtingen vieren we relatief gezien ingetogen en passief. Het is daarom interessant om interactieve vormen van kerk zijn aan het bestaande palet toe te voegen. Experimenteer vooral eerst in het klein en neem drempels weg omdat we het niet gewend zijn. Op deze manier kunnen we op een andere wijze aansluiting vinden bij onze spirituele zoektocht. We zouden met elkaar kunnen tekenen, dansen, schilderen, fotograferen of muziek maken over een gekozen thema. En vervolgens met elkaar de ervaringen delen en gebruiken als input voor een discussie of inhoudelijk gesprek. Daarin kan iedereen worden uitgenodigd om creatieve inspiratie met anderen te delen.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. Interactieve vormen van kerk zijn aan het bestaande palet toevoegen, zoals 'kerk op schoot' en 'kliederkerk'. Andere interessante vormen kunnen zijn 'peuter of kleuterkerk' of vieringen rondom een prentenboek met een diepe inhoud.*
- 2. Creatieve activiteiten aanbieden of deze faciliteren rondom geloofsthema's (dat kan zijn muziek, musical, koor en/of dans). Betrek daarbij ook mensen van buiten de gemeente die daarin getalenteerd zijn en ons in 'beweging' laten komen.*
- 3. Wat verlangen jonge mensen qua activiteiten in de kerk. Laat hen anderen inspireren! Luister en probeer te pionieren.*
- 4. Organiseer wandel- en fietstochten en sluit af met bijv. een maaltijd (als essentieel onderdeel).*
- 5. Vier uitbundiger de Christelijk feestdagen waardoor deze dieper beleefd kunnen worden.*
- 6. Probeer tijdens de vieringen meer (bewust) alle zintuigen te activeren, waardoor het vieren zelf meer vanuit het hart dan vanuit het hoofd gaat gebeuren.*

9. Oecumene.

Kerkgrenzen overbruggen.

Toelichting:

Vaak leggen we teveel de nadruk op de verschillen tussen kerken in plaats van op de overeenkomsten. De Raad van Kerken heeft haar waarde in de afgelopen periode meer dan eens bewezen zoals de oecumenische leerdiensten en de oecumenische vrouwengespreksgroep. Juist door met elkaar op te trekken en samen te werken leren we elkaar beter kennen en begrijpen. Dat kan ons steun bieden. Daarom is het belangrijk om als PKC hierin te blijven investeren en zo nodig het voortouw te nemen.

Wat willen we:

Daar waar mogelijk de samenwerking zoeken met andere kerkgenootschappen en de verschillen die er zijn zoveel mogelijk overbruggen (lokaal en regionaal). Dat kan in de eerste plaats door elkaar te ontmoeten en te leren kennen, zowel binnen- als buitenkerkelijk (o.m. Raad van Kerken). Ook gezamenlijk optrekken in acties waarbij aandacht wordt gevraagd voor de noden in de wereld (en dat kan breed zijn: eenzaamheid, uitsluiting, armoede, discriminatie, vervolging om geloof etc. etc.). Zoek ook de samenwerking in issues die ook andere kerkgenootschappen net zo goed bezighouden, bijvoorbeeld hoe we jongeren en jong volwassenen bij de kerk kunnen betrekken. Van elkaar kunnen we veel leren.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

1. De ontmoeting organiseren tussen besturen en gemeenteleden van de diverse kerken om elkaar zonder ander doel beter te leren kennen buiten de kerkdiensten om. Onbekend maakt namelijk ook onbemind.
2. De Raad van Kerken krachtig ondersteunen. Het pastores overleg nieuw leven inblazen. De maximale ruimte opzoeken wat je samen met andere kerken kunt doen.
3. Interkerkelijk samenwerken in Castricum op het sociaal maatschappelijke terrein w.o. het jeugd- en jongerenwerk. Ook de diaconale samenwerking in het noodfonds continueren.
4. Aandacht geven aan gemengde relaties en huwelijken; waar lopen zij tegen aan?
5. Het oecumenische Onze Vader gebruiken in vieringen als teken waar we staan in de oecumene.
6. Stimuleer deelname aan de activiteiten van de Raad van Kerken.
7. Zoek de dialoog met andere religieuze gemeenschappen bijv. de moslims.

10. Groen.

Onze verantwoordelijk nemen voor de aarde van God.

Toelichting:

Op aarde kampen we met een aantal complexe problemen waar de mens debet aan is. Ons milieu wordt verstoord als gevolg van CO₂ uitstoot, waardoor we te maken hebben met een snelle opwarming van de aarde. We putten de aarde uit. Maar onze aanwezigheid op aarde is niet vrijblijvend. Om de natuur en een leefbare aarde te behouden om die aan de volgende generatie te kunnen nalaten, is serieuze actie nodig. Dat betekent reflectie en het nemen van de verantwoordelijkheid in deze problemen te signaleren en te adresseren. Daarbij kunnen we als kerk in onze bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven door bewuste keuzes te maken, maar ook door in- en extern actief te zijn in het maatschappelijke debat hierover.

Wat willen we:

Als kerk bijdragen aan bewustwording en activiteiten op het terrein van milieu en duurzaamheid door te stimuleren, te steunen en mee te helpen organiseren. Dat kan in kleine kring door het organiseren van missie- en huiskamergroepen, maar ook in breed verband door bijvoorbeeld diensten rondom een specifiek thema te organiseren of door aan tafel te zitten bij de maatschappelijke en politieke discussies. Tegelijkertijd moeten we oog hebben voor het feit dat niet iedereen in staat is om een even groot deel bij te dragen aan de oplossing van grote problemen. We moeten waken voor het feit dat er hierdoor nieuwe sociale ongelijkheid gaat ontstaan en mensen uitgesloten worden. Dus moeten we als kerk ook actief opkomen voor die mensen met een kleine beurs, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen.

Wat gaan we concreet doen (actiepunten):

- 1. We willen bijdragen aan bewustwording over vergroening en kijken hoe we lokale initiatieven zoals Calorie en Transitie Castricum kunnen ondersteunen.*
- 2. Een vervolg geven aan de startzondag 2020 door regelmatig een viering of activiteit te organiseren rond een specifiek groen thema.*
- 3. In gesprek gaan met de plaatselijke politiek om te onderzoeken hoe mensen met een laag inkomen mee kunnen doen aan de noodzakelijke transitie.*
- 4. Scherp blijven op het beleid van de kerk over onderwerpen als groen en duurzaam.*
- 5. Aandacht vragen voor het produceren van duurzaam voedsel, mogelijk door samen met de burgerlijke gemeente investeren in het project Herenboeren¹. Zo kan de kerk een bijdrage leveren aan voedsel voor mensen met een kleine beurs of voedsel doneren aan de voedselbank.*

¹ Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen.

6. *Ga van denken naar doen; organiseer en/of doe mee met activiteiten die problemen aankaarten. Ga bijv. samen ploggen (vuil rapen).*
7. *Bied jonge mensen een podium om met elkaar over o.a. verduurzaming in gesprek te gaan.*