

Beste gemeente,

Het komende half jaar hoop ik drie keer voor te gaan in protestantse gemeenten in de omgeving van Castricum. De reden dat ik u op deze vieringen attendeer, is dat ik in 2018 op de zondagochtend beperkt in de *Dorpskerk* en de *Maranathakerk* in Castricum zal voorgaan. Indien u het op prijs stelt deel te nemen aan een viering waarin ik zal voorgaan, dan is dat de komende tijd drie keer mogelijk in een naburige gemeente. Ik zal de data, tijden en gemeenten die het betreft, hiernavolgend opsommen.

De eerste viering is op **de tweede zondag van Pasen op 8 april om 10.00 uur in de Dorpskerk aan het Dielofslaantje 4 te Akersloot** van de *Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot* (PGUA). In het kader van de wederzijds uitgesproken concrete wensen de samenwerking tussen de PGUA en de *Protestantse Kerk Castricum* te versterken, zou uw aanwezigheid bij deze viering die wensen extra kracht bijzetten. Ik ben voornemens een poging te wagen de viering in het teken te laten staan van gemeenteopbouw en in de preek de gemeentes aan elkaar te huwen.

De tweede viering vindt plaats **met Hemelvaart op donderdag 10 mei om 10.00 uur in de Witte Kerk aan de Heerenweg 32 te Heiloo** van de *Protestantse Gemeente Heiloo*. In geval u de traditie van het dauwtrappen in ere houdt, dan zou ik u willen vragen door te wandelen of te fietsen tot aan de *Witte Kerk* in Heiloo, de dauw van u af te schudden en aldaar zingend zowel de heropleving van de natuur te vieren als stil te staan bij het punt dat de auteur van *Handelingen* met de uitdrukking ‘Hemelvaart’ wilde maken.

De derde viering betreft **de tiende zondag van de zomer op 26 augustus om 10.30 uur in de Vredeskerk aan de Kerkstraat 21 te Bergen aan Zee**. Zoals u wellicht weet, kent Castricum al een samenwerkingsrelatie met Bergen binnen de *BUCH* als werkorganisatie voor inwoners, ondernemers en bezoekers van beide woon-, werk- en leefomgevingen, inclusief met Uitgeest en Heiloo. In de *Vredeskerk* van Bergen wordt elke zomer een serie van tien vieringen gehouden die oecumenisch van aard zijn en uitgaan van een jaarthema. Zo waren de zomervieringen in 2017 gegroepeerd rond het thema van de vijfhonderdjarige Reformatie. U gelieve voor meer informatie de website <http://www.vredeskerkje.nl/> te bezoeken. Wat het thema van 2018 zal zijn, is mij nog onbekend, maar wel zou ik u willen adviseren, wanneer u van zins bent te komen, ruim vóór aanvangstijd te arriveren, aangezien de zomerserie zowel in de regio als bij toeristen geliefd is, en er maximaal honderdtien bezoekers in de kerk kunnen plaatsnemen. Wellicht kan ik een VIP-bankje voor mensen uit Castricum reserveren.

Ds. Suzan ten Heuw